

# Foundation **Boaz** **evangeliesupport**

Stichting Boaz Evangelie Support  
Sterrenwacht 51 – 3901 SV Veenendaal  
The Netherlands  
Tel. 0031-06-48929197

[info@boazevangeliesupport.com](mailto:info@boazevangeliesupport.com)  
[www.boazevangeliesupport.com](http://www.boazevangeliesupport.com)  
[www.themessiahrevealed.com](http://www.themessiahrevealed.com)

Samenstelling bestuur:  
Hendrik Schipper, voorzitter  
Johan Balkema, penningmeester  
Tinie de Vegt, secretaris

## **NIEUWSBRIEF 2017 – 2018**

**Jesaja 55:11** “Zo zal Mijn Woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.”

**2 Timotheüs 2:9b** “Maar het Woord van God is niet gebonden”.

### **TERUGBLIK EN VOORUITBLIK**

Geliefde broeders en zusters, familie, vrienden en allen die betrokken zijn bij ons werk,

Pleitend op bovenstaande beloften uit het Woord zijn we het nieuwe jaar ingegaan en de Heere heeft ons in geen enkel opzicht beschaamd doen staan.

Vrij kort nadat we een doos met boeken naar Australië hadden gestuurd, kregen we het bericht dat een Joodse man door het lezen van de Russische versie van “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” tot geloof was gekomen. Ook al zou er maar één ziel behouden zijn, dan is het nog alle inspanning meer dan waard.

We zijn heel dankbaar dat we dit jaar nog de kracht en de genade ontvangen hebben om het Evangelie van de Messias te helpen verbreiden onder het Joodse volk en onder andere volken, maar ook in ons eigen land hebben we boeken mogen uitdelen o.a. aan de studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Dit is in de eerste plaats mogelijk geworden omdat Henk Post door zijn automatiseringsprogramma de boeken vanuit het Nederlands kan overzetten in een andere taal. Daar zijn wij zeer dankbaar voor, want als dit met de hand gedaan moet worden kost dit veel tijd en moeite.

In de tweede plaats is dit mogelijk omdat onze webmaster Jan Jaap van der Sluijs bijna alle 21 talen van “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” toegankelijk heeft gemaakt voor elke taal afzonderlijk op de website van onze Stichting Boaz Evangelie Support. Ook heeft hij een systeem aangebracht waardoor we dagelijks kunnen zien in

welke talen het boek gedownload wordt en vanuit welk land. Op deze wijze wordt Gods Woord dag en nacht verbreed, ook in landen waar het Evangelie verboden is.



***Blijde gezichten bij de ontvangst van de Portugese uitgave in Brazilië.***

Dit jaar zijn de talen Chinees Simplified en Traditional, Farsi, Thai, Pools, Hongaars en Albanees gereedgekomen en verspreid. Verschillende mensen en organisaties hebben ons daarbij geholpen, zowel bij de vertaling als bij de verspreiding.

Vers van de pers kon broeder Tadeusz Tolwinsky, die een conferentie in Nederland bezocht, de boeken meenemen naar Polen. Inmiddels hebben we voor hem een 2e druk kunnen laten vervaardigen in Polen.

Broeder Gerrit van Dijk van de Stichting Hulp Oost-Europa was bereid om de boeken mee te nemen naar Hongarije voor de organisatie Jews for Jesus en ook onder de aandacht van andere Hongaarse Reformatorische gemeenten te brengen.

De Stichting Hoop voor Albanië was bereid 250 boeken mee te nemen voor gemeenten in Albanië.

Broeder Paul Verkade kon in november vanuit Polen een lading daar gedrukte boeken meenemen naar Nederland.

In dit alles hebben we de bijzondere leiding van de Heere ervaren.

Op het juiste moment kwamen we tot de ontdekking dat er al sinds vijf jaar een Chinese kerk in Veenendaal is. Terwijl we met de Chinese vertaling min of meer vastliepen, kwam broeder Steve Chung ons te hulp.

Twee Iraanse broeders, Navid en Peyman, hebben een paar jaar volhardend gewerkt aan de Farsi vertaling, evenals in de eindfase zuster Leila Mashaallah, die ook onze contactpersoon is in de Persian Baptist Church in Utrecht.

Het gaat niet altijd van een leien dakje. Tot drie keer toe ging er iets fout bij de druk van de Farsi versie. De eerste keer had Henk er nog eens extra op gewezen dat de boeken op de

Hebreeuwse wijze gebonden moesten worden, van rechts naar links. Toen we de dozen open maakten zaten ze tot onze grote schrik toch allemaal verkeerd in de band. Ook bij de Thaise editie hebben we hulp gehad van een Thaise zuster door onze contacten met de Overseas Missionary Fellowship (OMF).

## **”Gelden de beloften voor Israël ook nu?”**



Afgelopen april heeft de secretaris van onze Stichting, Tinie de Vegt, een lezing gehouden in Veenendaal met als onderwerp: **”Gelden de beloften voor Israël ook nu?”**

Deze lezing is heel positief ontvangen en een aantal mensen heeft na afloop materiaal mee genomen om door te geven aan Joodse contacten.

**U kunt Tinie voor een lezing bellen op nr. 06.29208096**

Het zendingsveld is dicht bij huis gekomen en dat geeft ons ongekende mogelijkheden. We hebben het afgelopen jaar verschillende bezoeken gebracht aan internationale kerken en gemeenten o.a. in Veenendaal, Hoensbroek, Maastricht, Wageningen en Düsseldorf. In Maastricht konden we een grote doos met boeken kwijt aan een Chinese tandarts die pro Deo asielzoekers en andere vreemdelingen helpt en hen ook met het Evangelie probeert te bereiken. Vaak is de eerste reactie een beetje wantrouwend, maar als men dan het boek openslaat, klinkt het: “Oh, dit is alleen Gods Woord!”

In Düsseldorf kregen we de gelegenheid om uit te leggen wat het doel van ons bezoek was. Met het gevolg dat er een groot aantal mensen na de dienst naar ons toe kwam om een exemplaar van “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” in hun eigen taal te ontvangen. We konden vier dozen met boeken achterlaten. We waren heel moe, maar zó dankbaar voor deze gelegenheid. We ontmoetten daar ook een broeder die graag boeken wilde hebben voor Joodse mensen met wie hij in contact was gekomen. We hadden in Wageningen dezelfde ervaring.

### **BIBLE SOCIETY IN ISRAEL**

Het merendeel van de nieuw uitgekomen boeken is naar de Bible Society in Israël gegaan. Zij hebben in hun shop alle talen, ook de Nederlandse. Het is voor ons het belangrijkste verspreidingspunt. Het was fijn om dit jaar de directeur, Victor Kalisher, in Nederland te ontmoeten. Wij konden op deze manier allerlei zaken met elkaar doorspreken. Onder meer over de verspreiding van de boeken in Israël en over welke nieuwe wegen mogelijk zijn.



*Boekenplank in de shop te Jeruzalem – Jaffa Street 17.*

Voor de toekomst hopen we nog een Japanse- en Indonesische uitgave te laten drukken en verspreiden. In het begin van het jaar zijn we daarom naar een Japanse (dachten we) gemeente gegaan in Amsterdam. Toen we daar aankwamen bleek de gemeente opgeheven te zijn. Wél was er nu een dienst van een Indonesische gemeente, waar net de directeur van het Indonesisch Bijbelgenootschap op bezoek was. Hij wilde graag een doos met Engelse boeken mee nemen voor studenten. Onze reis was niet tevergeefs.

In Amerika, in de omgeving van Boston, heeft broeder Ray Watson al velen bereikt met het boek “Israël Gods oogappel”, Engelse uitgave. Het Chanoekafeest biedt een mooie gelegenheid deze boeken te verspreiden onder Joodse mensen. Ray verzorgt ook radio-uitzendingen, gericht op Joodse mensen.

Ruim twee jaar geleden zijn we in contact gekomen met de Messias belijdende Joodse broeder Ma’asehyahu IsraUl. Op zijn dringend verzoek en met zijn hulp hebben wij een verkorte Engelse uitgave van ‘De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift’ met Hebreeuwse namen uitgegeven. Hieronder geeft Ma’asehyahu zijn getuigenis en zijn motivatie voor deze unieke uitgave.

## GETUIGENIS



*Toen ik meer dan 25 jaar geleden tot geloof kwam in de Messias van Israël ervoer ik een vreugde en liefde als nooit tevoren. Liefde voor de Waarheid en een verlangen om volgens de Bijbel te leven werden een deel van mijn dagelijkse focus. De laatste twintig (plus) jaren heb ik volop kansen gehad om te groeien en meer over de Heiland van de wereld te weten te komen!*

*Toen ik voor het eerst hoorde over het werk van de Stichting Boaz van de familie Schipper, wist ik dat er iets speciaals en oprechts aan hen was. Het oorspronkelijke boek over de Messias vond ik een prachtig boek, zowel qua vakkundigheid als lay-out. Ik wist onmiddellijk dat mijn landgenoten volgens het vlees er baat bij zouden kunnen hebben (Romeinen 10:1)*

*Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. ). Ik nam onmiddellijk contact op met broeder Henk en zijn plichtsgetrouwe vrouw Kenna om te zien of er een aparte versie zou kunnen komen. Een versie gericht op die Joden die openstaan voor het lezen van dit boek, maar te gemakkelijk ontmoedigd raken door iets wat zij beschouwen als een ‘heidens stempel’ op hun traditie en geloof. Ik bad om leiding en wist dat ik het weinige wat ik als hulp kon bieden moest inzetten om zo’n uitgave mogelijk te maken. Ik ging onmiddellijk op zoek naar manieren om de traditionele Engelse tekst om te zetten in een meer Hebreeuwse versie.*

*Als Messiaanse Jood (afkomstig uit de tradities van Noordwest-Afrika) beseft ik dat in onze specifieke gemeenschap heidense namen als Petrus, Jacobus en Mattheüs voor velen moeilijk te verteren zijn. Als lezers met een dergelijke achtergrond lezen over ‘Shim’on Keifa’, ‘Ya’acob ’ en ‘Mattityahu’ raken ze eerder gefascineerd door de semitische herkomst van de B’rit Khadasha (het Nieuwe Testament).*

*De laatste maanden heb ik tientallen exemplaren verstuurd naar broeders uit mijn traditie als Yahaduth, naar Spaans/Portugese Joden en naar Joden afkomstig uit Centraal- en Oost-Europa. Het gros van de boeken is dankbaar en respectvol ontvangen – vanwege het aantrekkelijke ontwerp van de omslag, de gouden belettering en de correcte Hebreeuwse terminologie. Ik bid dat deze boeken mijn broeders en zusters blijven leiden naar de waarheid van de Messias.*

*Naarmate er toekomstige edities gedrukt worden en er per editie veranderingen plaatsvinden, bid ik dat elke nieuwe druk met dezelfde openheid en acceptatie wordt ontvangen als het origineel. Met grote vreugde, maar ook met Bijbelse nederigheid, heb ik over dit gezegende boek geschreven: *The Messiah Revealed in the Holy Scriptures*, “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”, *הַמְּשִׁיחַ נְגַלָה בְּכַתְבֵי הַקְּדוּשׁ* (kleine Engelse editie met Hebreeuwse namen).*

*Yahusha’ Shalom,*

*Sar Sharaht Ma’asehyahu*

Sar Sharaht Ma’asehyahu is een Jood van Noordwest-Afrikaanse afkomst, die opgroeide in de Verenigde Staten. Als historicus heeft hij twee bachelordiploma’s van de Lincoln University (geschiedenis en onderwijs), evenals een masterdiploma in dezelfde vakken van de Liberty University. Hij heeft deelgenomen aan een aantal, aan lokale stations verkochte, radioprogramma’s, waaronder Dr. Michael Brown’s Line of Fire, omdat hij een expert is in de Amerikaans-Afrikaans-Joodse geschiedenis en Afro-Amerikaanse godsdienstige groeperingen aan het begin van de 20e eeuw.

“Gods werk gedaan op Gods wijze (onder de leiding van de Heere), zal het nooit ontbreken aan de middelen die nodig zijn”. Uitspraak van Hudson Taylor oprichter van de China Inland Mission, nu Overseas Missionary Fellowship. Ook dit mochten we het afgelopen jaar ervaren.

Hartelijk dank voor uw/jullie gebed, gaven en betrokkenheid. Wij zijn dankbaar voor iedereen die op de een of andere manier, hetzij door giften of door bepaalde taken te vervullen, hebben meegewerkt aan de verspreiding van “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”. Kenna heeft ook dit jaar weer gezorgd voor het leggen van contacten en voor de correspondentie van de stichting.

Namens het Bestuur wensen we u allen Gods zegen voor 2018.  
Henk Schipper

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling  
Kamer van Koophandel 41053029-Bankrek. IBAN NL83RABO0137210493-t.n.v.  
St. Boaz World Word Project.  
Fiscaal reg.nr. 815516496

**Boaz**  **evangeliesupport**

**wordt:**



**Boaz**   
**World Project**

Een nieuwe naam en een ander logo, die onze roeping en onze bediening gebaseerd op de woorden van de Heere Jezus: “Het zijn de Schriften die van Mij getuigen”, nog beter omschrijven.

In de loop van de jaren is het boek “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”, vertaald in ongeveer 24 talen en in vele landen gratis verspreid.

Ook kan elke taal gedownload worden op onze site.

[www.themessiahrevealed.com](http://www.themessiahrevealed.com)

**Stichting BOAZ World Word Project**