



Boaz 
World Project

Stichting

Boaz World Word Project

Sterrenwacht 51 – 3901 SV Veenendaal
Nederland - Tel. 0031-06-48929197

Samenstelling bestuur:
Kenna Schipper-Velema, voorzitter
Johan Balkema, penningmeester
Tinie de Vegt, secretaris

NIEUWSBRIEF 2019 -2020



Geliefde familie, vrienden en allen die bij ons werk betrokken zijn,

Op 20 oktober jl. was het tien jaar geleden dat we het eerste gedrukte exemplaar van “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” in handen hielden. Staande in een opslagloods in Houten hebben we de Heere geloofd en gedankt voor dit unieke moment. Tien jaar geleden hadden we niet kunnen bedenken, dat het boek momenteel in 41 talen verkrijgbaar zou zijn. De Heere heeft wonderen gedaan, Hij alleen. Het laatste jaar zijn er nog 17 talen bijgekomen.

Vanaf het begin, in 1995, werd Henk gegrepen door de Woorden van de Heere Jezus: “Het zijn de Schriften die van Mij getuigen”. De apostelen gingen in Zijn voetspoor. We vinden hiervan vele voorbeelden in de Bijbel o.a. van Paulus en **Apollos**, Petrus, Stefanus en Filippus. **Apollos** schaamde zich het Evangelie van Christus niet, wetende dat het een kracht Gods tot behoud is, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. “*Want hij (**Apollos**) overtuigde de Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de Schriften, dat Jezus de Christus is*”. (**Handelingen 18:28**)

Wij hebben ons daarom ook vanaf het begin op het Joodse volk gericht d.m.v. de Hebreeuws/Engelse vertaling, de verkorte Hebreeuwse uitgave en ook de verkorte Engelse uitgave met Hebreeuwse namen.

Tot nu toe is de Bible Society in Israël ons belangrijkste verspreidingskanaal geweest. Momenteel zijn er nog een aantal Messiaanse gemeentes die het boekje “De Messias geopenbaard aan Abraham” verspreiden. We kwamen kort geleden in contact met een

Messiaanse gemeente in Ber-sheba. Deze gemeente heeft een Finse voorganger. Het verrassende is dat via hem ook de Finse boeken van “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift,” die we in voorraad hadden, kunnen worden verspreid. Zijn zoon leidt namelijk, als gids, Finse voorgangers rond in Israël.

De Heere heeft opnieuw Zijn Woord en Zijn methode in het afgelopen jaar gezegend. Er waren zorgen wat betreft de gezondheid van Henk. Er zijn momenten geweest dat we dachten dat de Heere hem Thuis zou halen. Maar Hij had andere plannen. Henk mocht het boek “Beloften en Profetieën van God voor de Volken” afmaken en is inmiddels aan een nieuw boek, “Beloften en Woorden van Jezus voor Zijn Gemeente”, begonnen.

De Messias geopenbaard aan Abraham.



Het boekje “De Messias geopenbaard aan Abraham”, waarover we in onze vorige nieuwsbrief schreven, is inmiddels vertaald in het Hebreeuws, Engels en Russisch en wordt vnl. verspreid in Israël. Het is speciaal bedoeld voor jonge mensen.

Geestelijke strijd.

Er was ook geestelijke strijd. Vorig jaar hebben we de naam van onze stichting veranderd van Boaz Evangelie Support in Boaz World Word Project. In de eerste plaats om Joodse mensen niet af te schrikken met het woord Evangelie, maar ook omdat we nu wereldwijd werken via de nieuwe website. Kort daarop ontdekten we dat iemand onze oude domeinnaam had gekocht om daarmee zijn werken van de duisternis te promoten. We hebben de Heere aangeroepen om de werken van de Boze te verbreken en na enkele weken was de site uit de lucht omdat de man zijn schulden niet betaalde. Prijst de Heere om Zijn wonderbare werken!

Gestopt met de uitgeverij Boaz Multi Media.

We zijn gestopt met onze uitgeverij Boaz Multi Media en hebben de voorraad boeken van andere auteurs over kunnen doen aan de Stichting Heartcry. De boeken die Henk zelf heeft geschreven zijn nu gratis verkrijgbaar via de nieuwe website:

www.zevenwegwijzers.nl, waaronder ook het nieuwe boek “Beloften en Profetieën van God voor de Volken” en het boekje “De Messias geopenbaard aan Abraham”.

Een nieuwe extra website.



Onze website www.zevenwegwijzers.nl

Wegwijzers naar het Woord van de Waarheid. Boeken die de Bijbel nader verklaren.

Op deze site kunt u nu alle boeken die Henk heeft mogen maken lezen, downloaden en eventueel gratis bestellen.

Boeken voor Papua.



Eind vorig jaar is de Indonesische versie, gesponsord vanuit Nederland, gedrukt door het Indonesisch Bijbelgenootschap en bestemd voor Papua, gereed gekomen. Tot onze grote verrassing kregen we in januari bezoek van dominee Marthen Su uit Papua om Henk een exemplaar te overhandigen. Hij vertelde dat het boek “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” voor hem een geschenk uit de hemel is, want de gelovigen in Papua zijn vnl. bekend met het Nieuwe Testament en hij wil

hen zo graag laten zien dat de Heere Jezus ook aanwezig is in het Oude Testament.

Samenwerking met de EAS.



We zijn heel blij met de samenwerking met de Stichting EAS (Evangelie Anderstaligen Service) in Harderwijk, die april van dit jaar tot stand is gekomen. Wij hebben daardoor veel meer verspreidingsmogelijkheden gekregen. Zij beschikken over Bijbelstudie materiaal in ongeveer 100 talen. Mattanja Roosegaarde Bisschop is één van hun vertegenwoordigers en vrijwilligster. Zij wil in deze brief graag iets over zichzelf en over haar werk vertellen: “Het was een voorrecht dat mijn ouders beide kinderen van de Heer waren. Op 19 jarige leeftijd ging ik meer over het geloof nadenken en tijdens een evangelisatiedienst van de Baptistenkerk heb

ik mijn hart en leven aan de Heere God gegeven. Totdat Jules (mijn man) en ik onze eerste dochter kregen heb ik in een boekhandel gewerkt. Daarna heb ik voor onze kinderen gezorgd. In 1990 is Jules als evangelist gaan werken op de markt. Dit met behulp van een Evangelische boekenkraam. Achter de schermen hielp ik hem daar mee.

Nadat de kinderen de deur uit waren en mijn taak als mantelzorger voor mijn schoonvader geëindigd was, heb ik de Heer om een nieuwe taak gevraagd. Hij heeft mij naar de ZakBijbelBond geleid. Daar mocht ik twee jaar als vrijwilligster werkzaam zijn. Achteraf is dat mijn leerschool geweest voor het werk dat ik nu bij de EAS mag doen. Daar heb ik de producten leren kennen, o.a. door het maken van beschrijvingen. Ook leerde ik hoe je bestellingen moet verwerken. Bij de EAS kreeg ik heel veel nieuwe uitdagingen”.

Nog een beetje een privé vraag.

“Hebben je ouders je deze mooie voornaam gegeven?” “Ja, mijn voornaam Mattanja betekent: Gave van God”. In de tempel ten tijde van Nehemia was Mattanja verantwoordelijk voor de dankliederen. Een prachtig getuigenis!



De EAS werd 30 jaar geleden opgericht door Gert van der Ven en zijn vrouw Ans. “Ik werkte destijds bij Philips en had een baan in een telecommunicatiefabriek. Er werkten daar heel veel Marokkaanse en Turkse gastarbeiders. In die periode kwamen er ook steeds meer vluchtelingen ons land binnen. Het was ons verlangen om in Bijbels en christelijke lectuur te voorzien voor deze mensen. We pasten de lectuur van EAS aan op deze asielzoekers.” “In het begin hadden we hele voorraden in het Engels, Turks en Arabisch”, aldus Jan van der Helm, EAS-vrijwilliger van het eerste uur. Het assortiment breidde zich echter uit naarmate de verscheidenheid aan vluchtelingen toenam. Het doel van de EAS is door middel van (Kinder) Bijbels, Nieuwe Testamenten, traktaten , brochures, media enz.

Harm-Jan de Vries – koerier voor EAS.

het Woord van God bij de mensen te brengen. Hierbij is onze hoofddoelgroep anderstaligen. Dit doen we, door via de website het materiaal zo goedkoop mogelijk aan te bieden. We bestaan al 30 jaar. We hebben verder hele goede contacten met diverse stichtingen in Nederland: o.a. de Bijbelvereniging (voorheen Gideons), Evangelie & Moslims, Stichting Gave, het Nederlands Bijbel Genootschap en de Gereformeerde Bijbel Stichting. De EAS werkt verder met nog acht vrijwilligers die op verschillende dagen een taak voor hun rekening nemen.

Vraag: “Denk je dat onze Stichting Boaz World Word Project een goede bijdrage kan leveren aan het verspreiden van het Evangelie via jullie Stichting?” **Antwoord:** “Het zijn prachtige boeken, die zeer zeker een bijdrage leveren, omdat men daardoor meer kennis krijgt van Gods Woord”.

Andere verspreidingspunten.

- We zijn zó dankbaar dat we, ondanks onze zwakheden en beperkingen, nog steeds een kanaal voor het verspreiden van Gods Woord mogen zijn.
- Het afgelopen jaar zijn ongeveer 4000 boeken onze opslagruimte uitgegaan naar verschillende organisaties en personen wereldwijd.
- Ons bestuurslid Tinie van de Vegt heeft een groot aantal boeken kunnen uitdelen op een Israël conferentie.
- We hebben een doos met Italiaanse boeken naar de Evangelical Academic College in Rome kunnen sturen. Verder een doos met boeken naar Zuid Afrika voor de International Board of Jewish Missions.

- Drie dozen met boeken naar Roemenië via de Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië.
- Een doos met boeken naar onze vriendin Francis in Canada. Ze werkt daar met de OMF (Overseas Missionary Fellowship) en heeft veel buitenlandse contacten.
- Zending Ray Watson verspreidt nog steeds “Israël Gods oogappel” in de stad Boston en ook in de omliggende staten.
- Farsi-, Arabisch- en Turks- talige boeken vonden hun weg naar de Stichting Evangelie & Moslims.
- Door middel van 222 Ministries International zijn er dit jaar opnieuw 300 Farsi boeken in Turkije gedrukt voor verspreiding onder Iraanse vluchtelingen.
- Via Patih Talapessy, de secretaris van Maluku for Israël, worden de Indonesische boeken verspreid onder de Molukse Gemeenschap. Ook zijn vrouw Herda is hierbij behulpzaam.

We zijn ook heel dankbaar dat er in Nederland via broeder Piet Heuvelman, vertegenwoordiger van de werkgroep Vrienden van Israël in de Krimpenerwaard, al vele boeken uitgedeeld konden worden. Daarnaast waren er ook persoonlijke contacten: o.a. de ontmoeting met een Vietnamese loempia verkoopster, die al 34 jaar een kraam in Veenendaal heeft.

Boeken naar Roemenië en een reactie:



“Ik vind het boek interessant en nuttig voor iedereen, die meer wil begrijpen van wat de Bijbel heeft geopenbaard over de Heere Jezus Christus, de Messias, de Zoon van God. Ik dank jullie echt voor je inspanningen op het zendingsveld, omwille van de Heere Jezus.

Moge God jullie rijkelijk zegenen en je liefdeswerk dat je doet voor zijn Zoon, Christus de Messias”.
In Hem,” Petru Morar

De Heere Jezus is niet in de eerste plaats onder de indruk van aantallen, maar Hij is nog steeds op zoek naar dat ene schaap dat verloren dreigt te gaan. Het zaad is op vele manieren en op vele plaatsen gestrooid. Maar we weten niet of het zaad altijd in goede aarde is gevallen. Blijft over, het gebed of de Heere het zaad wil laten ontkiemen. Dat het vrucht mag dragen tot eer en glorie van Zijn Naam. Dat is onze grootste wens. Hij alleen kan de wasdom geven: “Paulus heeft geplant, Apollos heeft begoten, maar de Heere geeft de wasdom. Daarom is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God die de wasdom geeft”.

“Om de moeitevolle inspanning zal Hij (de Heere Jezus) het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen”. (Jesaja 53:11)

Website www.israeltheappleofgodseye.com



Israel the apple of G'd's eye

**Download free
If not – you can order**

Deuteronomy 32:10 “He (YHWH) kept him as the apple of His eye”.

Sinds februari 2018 is deze site in de lucht en wordt bezocht door honderden mensen uit de meest uiteen lopende landen.

Een nieuwe website voor de profetieën over de Messias.

Met een nieuwe naam, een nieuw logo en inmiddels 41 talen van “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”, werd het ook tijd voor een nieuwe website. We zijn een jaar lang biddend en zoekend bezig geweest om een geschikte webmaster te vinden, die via een speciaal programma, in staat zou zijn alle 41 talen zó in te voegen dat de mensen ze kunnen lezen en ook downloaden. We zijn heel blij en dankbaar dat uiteindelijk Marloes de Heer op onze weg is gekomen. Zij heeft het voor elkaar gekregen en het resultaat is te zien op www.themessiahrevealed.com. Het is en blijft een gebedspunt dat zoekende mensen onze website zullen vinden, óók in de 17 nieuwe talen.

Onze website www.themessiahrevealed.com



Welkom op onze site over De Messias.

Wilt u meer weten over de Messias in de Heilige Schrift?

De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift - Auteur: Hendrik Schipper -

Meer dan 300 teksten over de Messias in de Tanakh (OT) uitgelegd.

In de volgende talen kan men het boek “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift lezen en downloaden en/of desgewenst gratis bestellen:

AFRICAN – ALBANIAN – AMHARIC- ARABIC – BENGALI – BULGARIAN – CHINESE (SIMPL.) – CHINESE (TRAD.) – CZECH – DANISH – DUTCH - ENGLISH – FARSI – FINNISH – FRENCH – GERMAN – GREEK- HEBREW – HINDI – HUNGARIAN – INDONESIAN – ITALIAN – JAPANESE -KOREAN – MARATHI – NEPALESE – NORWEGIAN – POLISH – PORTUGUESE – RUMANIAN – RUSSIAN – SPANISH – SWAHILI – SWEDISH – TAGALOG – TAMIL – THAI – TURKISH – VIETNAMESE – XHOSA – YIDDISH – ZULU

Tot slot.

Hartelijk dank voor uw/jullie gebed, gaven en betrokkenheid. Wij zijn dankbaar voor iedereen die op de een of andere manier betrokken is geweest bij de verspreiding van “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” en “Israël Gods oogappel”. Ook dank aan ons trouwe team van programmeur, domein beheerder, website beheerder, typesetter en vertaalster.

Namens het Bestuur wensen we u allen Gods rijke zegen voor 2020.
Kenna Schipper

Punten om voor te danken:

- Voor alle mogelijkheden die de Heere dit jaar gegeven heeft om de boeken te verspreiden.
- Voor het feit dat Henk weer op mocht knappen en het boekje “De Messias geopenbaard aan Abraham” kon schrijven en ook het boek “Gods beloften en profetieën voor de volken” kon afmaken.
- Voor alle team werkers.
- Voor alle nieuwe contacten en punten van verspreiding.

Gebedspunten:

- Voor de verspreiding van het nieuwe boekje “De Messias geopenbaard aan Abraham”
- Of de Heere het verstand en de harten wil openen bij het lezen van Zijn Woord.
- Voor bewaring voor de werken van de boze, vooral t.a.v. de websites.
- Dat de Heilige Geest het gelezen- en bestudeerde Woord gaat toepassen.
- Voor het zegenrijk functioneren van de websites.
- Voor meer contacten en verspreidingspunten van de boeken wereldwijd.
- Of de Heere ook Moslims, Boeddhisten en Hindoes wil bereiken met Zijn Woord. De boeken in het Arabisch, Farsi, Hindi en Thai zijn daarvoor heel geschikt.
- De gezondheid van Henk.
- Een heel belangrijk gebedspunt zijn de boeken bestemd voor Israël. We hebben al meerdere malen meegemaakt dat de boeken niet vrij gegeven worden bij de douane of het postkantoor. Ze worden in beslag genomen of teruggestuurd.

P.S. U kunt eventueel kennis nemen van Henks boek “Het grote verschil” met informatie over de verschillende wereld godsdiensten op de site www.zevenwegwijzers.nl Tot dusver is dit boek alleen verkrijgbaar in het Nederlands, maar volgend jaar D.V. ook in het Engels.

Hoe bereikt u ons via internet?

Websites:

www.boazworldwordproject.com
www.themessiahrevealed.com
www.zevenwegwijzers.nl
www.israeltheappleofgodseye.com

Email adressen:

info@boazworldwordproject.com
info@themessiahrevealed.com
info@israeltheappleofgodseye.com
info@zevenwegwijzers.nl

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Bankrek. IBAN NL83RABO0137210493-t.n.v. St. Boaz World Word Project.

Fiscaal reg.nr. 815516496 - Kamer van Koophandel 41053029-



Nieuwe uitgave:

Beloften en Profetieën van God voor de Volken



Verkrijgbaar via www.zevenwegwijzers.nl