



Boaz World Word Project

Sterrenwacht 51 – 3901 SV Veenendaal
Nederland - Tel. +31-06-48929197

Samenstelling bestuur:

emailadressen:

Kenna Schipper-Velema, voorzitter:

info@boazworldwordproject.com

Ds. Henk Schouten, secretaris:

schouten.h@icloud.com

Piet Heuvelman, penningmeester:

pietheuvelman@icloud.com

Nieuwsbrief december 2024

Geliefde broeders, zusters, familie en vrienden,

Volgend jaar is het 30 jaar dat we via de stichting het Woord van God mochten helpen zaaien en sinds 2018 direct mogen zaaien. Eerst onder de naam Boaz Evangelie Support en later onder de naam Boaz World Word Project. Ook op ons is van toepassing: "Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien". En: "Door Mij is bij u vrucht te vinden". We zijn zó dankbaar en verblijd dat we het afgelopen jaar iets van de vrucht mochten zien. We willen dit in deze brief met u delen door middel van een aantal getuigenissen.

Overdenking van ds. Henk Schouten

Kerstseer! Hoe lang brandt de kerstkaars?

"Terwijl ik me achter mijn toetsenbord zet, denk ik erover na wat de Heere wil dat ik met u zal delen. Het einde van het jaar nadert en daarmee ook het Kerstfeest. Om nu al iets te schrijven in verband met het Kerstfeest, daarvoor zit ik nog niet in de sfeer. Voor mij een eye-opener. Onze wereld wordt al wel in deze zogenaamde sfeer gebracht. De tuinentra worden weer opgetuigd met kerstbomen, kerstballen en wat de kerstseer verder maar kan verhogen. Deze kerstseer heeft een houdbaarheidsdatum van hooguit enkele weken. Mensen wanen zich even in een droomwereld, maar worden gedwongen om na de feestdagen weer met beide benen op de grond terecht te komen. In de realiteit van het leven van alle dag.

Ik herinner me nog dat we in een Gemeente ooit een Evangelisatie-actie hielden. We deelden kaarsen uit met de tekst: "Deze kaars heeft maximaal vijf branduren. Wij willen u in aanraking brengen met het Licht van de wereld, Dat nooit gedoofd zal worden".

Deze enkele branduren kenmerken de kerstseer van deze wereld. Aan onze "Kerstseer" komt nooit een einde. Dat heeft te maken met de komst van Gods Zoon, Zijn onuitsprekelijke Gave. Hij is dag aan dag onze vreugde en wij zien uit naar Zijn komst in heerlijkheid. **Maranatha!**

Doel van oprichter Boaz World Word Project: De eerste roeping van Henk Schipper was het volk Israël. Hij had een groot verlangen om Gods volk te bereiken met de Boodschap van de Messias, wat vooral tot uiting komt in zijn boek: "De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift". Dit komt ook naar voren en wordt bevestigd in de verschillende getuigenissen.

Getuigenissen:

Hans en Jolande uit Roosendaal

“Door middel van de Coronagebeurtenissen werden twee blinde, niet-gelovige onwetenden de ogen geopend. Op zoek naar de waarheid, vonden we de Waarheid en kwamen tot geloof. We kregen een honger naar het Woord, wilden weten, wilden leren. We kochten een Bijbel en gingen op zoek naar Bijbelstudies op het internet en naar Bijbelstudieboeken. We ontdekten de webshop van Het Zoeklicht en daar bestelden we o.a. een pakket met de eerste drie delen van de serie “De actualiteit van Gods Woord” van Hendrik Schipper. Voor nieuwe gelovigen zoals wij, waren deze boeken heel verhelderend en leerzaam! Heldere uitleg met onderbouwing vanuit de Bijbel.

In het eerste deel worden de tekenen van deze tijd en van wat nog gaat komen duidelijk uitgelegd. Bij de stichting EAS (Evangeliesupport Anderstaligen) bestelden we vervolgens enkele exemplaren om uit te kunnen delen in onze omgeving, met het doel om er mensen mee te helpen. Omdat de voorraad van de EAS beperkt was, brachten ze ons in contact met Kenna Schipper van de stichting Boaz World Word Project, die de boeken gratis verspreidt en waar je via de website www.godsbeloftevoordevolken.nl de boeken ook gratis kunt downloaden. Wat een prachtig werk, om op die manier het Woord te verspreiden en voor iedereen toegankelijk te maken, en dat ook nog in meerdere talen! Voor onszelf zijn de boeken tot zegen en tot opbouw van ons geloof. En we hopen met de boeken ook andere mensen te kunnen bereiken. Hopelijk gaan er nog vele ogen open voor de Waarheid”.



Gerard uit Ede

“Mijn naam is **Gerard** en ik ben **vrijwilliger** bij de **Stichting Sjofar**. Twee keer per maand mag ik op



zaterdag door middel van de bus evangeliseren en zo proberen om met belangstellenden in contact te komen. Ik spreek met verschillende mensen, met verschillende achtergronden. Vroeger was voor mij (en nog steeds) de Bijbel een ingewikkeld boek, met allerlei profetieën over Israël. Ik kon daar niet veel mee, omdat ik niet begreep waar deze betrekking op hadden. Verleden tijd, toekomstige tijd. Of beide? In preken hoorde ik daar niet vaak over.

Ook hoorde ik over de kerk, die in plaats van Israël was gekomen en dat Joden, als ze gingen geloven in Jezus hun Messias, lid van de kerk moesten worden. Later, toen ik veel ging lezen kwam ik tot de ontdekking via Het Zoeklicht in

Doorn, dat veel profetieën nog toekomst zijn. Ook leerde ik de tekenen der tijden verstaan met de Bijbel naast de krant.

Ik heb het Joodse volk lief. Af en toe ontmoet ik Joodse mensen bij de bus en dan probeer ik iets over hun Joodse Messias uit te leggen. Het Evangelie is geschreven eerst voor de Jood en dan voor de Griek (is de niet-Jood). Met de boeken die Hendrik Schipper geschreven heeft, kan ik hen nu in hun eigen taal bereiken. Hen bekeren kan ik niet. Dat kan alleen de Heilige Geest. Maar ik mag volhardend voor hen bidden. Bidt u mee, dat zij hun Messias mogen ontdekken? Indien wij hen oprecht liefhebben zal de Heere dat gebruiken om de bedekking weg te nemen, die hun belemmert hun Joodse Broeder (de Heere Jezus) te (h)erkennen.”

Harm en Fenneke uit Spijk (Gr.)

Van het één komt het ander!

“Vanmiddag (11 november jl.) hebben we Kenna mogen ontmoeten. Dat was een goede en inspirerende ontmoeting. Hier volgt een kort verslagje van onze ervaringen met het boek van Hendrik Schipper: “Israël Gods oogappel”. Tijdens onze vakantie heb ik het boek twee keer gelezen en was diep onder de indruk. Het boek stond nota bene al bij ons op zolder!!!



Na onze vakantie heb ik contact opgenomen met Kenna. Dit was de eerste keer dat ik met de stichting Boaz World Word Project in aanraking kwam. Kenna vertelde over haar man, Hendrik Schipper, over zijn getuigenis en het feit dat hij meerdere boeken heeft geschreven, die door de stichting gratis verspreid worden.

Hendrik Schipper schreef de boeken, maar de Bijbel klinkt DOOR in wat hij schreef. Over Israël zijn veel misverstanden, terwijl de Heere daar heel DUIDELIJK over is in Zijn Woord. Het boek “Israël Gods oogappel” is zó samengesteld, dat je zelf de Bijbelteksten niet meer hoeft op te zoeken. Ze staan allemaal uitgeschreven!! Prachtig. Ook de andere boeken van de stichting zijn zeer de moeite waard en Bijbels. Binnen onze Bijbelstudiegroepen zijn de boeken uitgedeeld en de reacties zijn heel positief. Vooral Henks laatste boek: “Geloof, Beking en Wedergeboorte” is van harte aan te bevelen tot opbouw van je persoonlijk geloof”.

Een vriendelijke groet en Shalom van Harm en Fenneke



Last, but not least, in dat van broeder Tim Lee (afkomstig uit Zuid Korea) rechtstreeks vanuit Jeruzalem

“Laat mij in het kort mijn bediening uitleggen. Ik ga elke week de straat op om het Woord uit te delen. Dit doe ik al vier jaar en sinds kort word ik geholpen door andere broeders. Ik deel Bijbels uit en ook het boek “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” in het Hebreeuws. Als ik daarmee bezig ben, heb ik het gevoel dat ik echt leef, want ik word er zo

blij van en ervaar de vrede en de leiding van de Heilige Geest. Soms word ik bedreigd, vooral door orthodoxe Joden, maar tot dusver heb ik mogen ervaren dat de Heere mij beschermt.

Wij moedigen de mensen aan om de gehele Bijbel te lezen en niet alleen het Nieuwe Testament. Gemiddeld delen we elke week 10 exemplaren uit van het boek "De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift". Via de website www.themessiahrevealed.com kwam ik in aanraking met Kenna en zij verwees mij naar het Israëliisch Bijbelgenootschap in Jeruzalem en bracht mij ook in contact met de directeur, Victor Kalisher. Sinds die ontmoeting, ongeveer vier maanden geleden, hebben al 85 mensen dit boek ontvangen. De Bijbels inbegrepen, konden we aan 103 personen het Woord uitdelen. Ik bid en roep u op om te bidden, dat de bedekking van het Joodse volk weggenomen mag worden en zij de enige, ware Messias zullen zien.

Tot slot vraag ik u te bidden voor de Messiaanse gemeente die ik dien: dat zij mogen groeien in hun geloof en echte discipelen van de Heere Jezus worden. En bid alstublieft ook voor mij en mijn bediening".

Ik heb hier niets meer aan toe te voegen. Laten we de Heere Jezus loven, prijzen en danken! Wonderbaar zijn Zijn werken.

Dankpunten:

1. Voor de bemoedigende getuigenissen.
2. Voor de meer dan 2000 boeken die we het afgelopen jaar konden uitdelen.
3. Voor het support, zodat we in staat waren om er ook bijna 2000 boeken bij te kunnen laten drukken.
4. Voor de mogelijkheden om via de boekentafel op verschillende plaatsen in het land de boeken uit te delen.

Gebedspunten:

1. Dat het zaad dat gestrooid is en wordt, mag ontkiemen en vrucht dragen.
2. Voor het volk Israël, de gijzelaars en Victor Kalisher en zijn familie en bediening.
3. Voor het bestuur van de stichting. Dat we wijsheid mogen krijgen in alles waar we mee bezig zijn en wat op onze weg komt.

Tot slot wensen wij u als bestuur gezegende Kerstdagen en ook Gods zegen voor 2025.

"En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom!

Kenna Schipper



Algemeen Nut Beogende Instelling

Bankrekening: IBAN NL83 RABO 0137 2104 93 - t.n.v. St. Boaz World Word Project.

Fiscaal reg.nr. 815516496 - KvK 41053029.