



Boaz World Word Project

**Sterrenwacht 51 – 3901 SV Veenendaal
Nederland - Tel. +31-06-48929791**

Samenstelling bestuur:

emailadressen:

Kenna Schipper-Velema, voorzitter:

info@boazworldwordproject.com

Ds. Henk Schouten, secretaris:

schouten.h@icloud.com

Piet Heuvelman, penningmeester:

pietheuvelman@icloud.com

Nieuwsbrief december 2023

Aan alle betrokkenen bij de stichting Boaz World Word Project

“Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.”

Meditatie ds. Henk Schouten

“Wie een beetje Bijbelvast is, weet dat de aanhef boven deze overdenking een citaat is uit 2 Petrus 3, het 4^e vers. Daar lezen we aansluitend de woorden uit bovenstaand vers. Dit vers is weer een reactie op mensen die spotten met de (terug)komst van onze Heere Jezus. Die mensen waren er in de tijd van de apostelen, ze waren er door de eeuwen heen en ze zijn er ook vandaag.

Petrus schrijft dit, niet zozeer om de spotters van repliek te dienen, want die luisteren toch niet. Hij schrijft om ons te bemoedigen. Daarom ook de verwijzing naar de zondvloed en het feit dat de klok van de Heere een ander tempo heeft dan de 24 uren die op onze uurwerken staan. Lees het hele 3^e hoofdstuk uit 2 Petrus. Wanneer Petrus ons dit niet zou schrijven, zouden de woorden van de spotters ons misschien aan het twijfelen kunnen brengen.

De grootste troost lezen we wellicht in het 9^e vers. **“De Heere talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.”** We hebben te maken met een lankmoedig en geduldig God. Een liefdevolle God. Het gegeven dat Jezus nog niet teruggekomen is, hangt daarmee samen dat de Heere God zo graag ziet dat de mensen tot inkeer komen.

We mogen denken aan het werk van de Boaz stichting, aan de boodschap die in onze boeken wordt doorgegeven. We leven nog in de genadetijd, tijd om het Evangelie bekend te maken. Weet u wat het Evangelie is? Jezus werd geboren, maar dat is niet alles: Jezus komt terug! Dat is het Evangelie. De wereld waggelt als een beschonkene, de problemen zijn giga groot. Alle boosheid wordt gericht op het volk van God, Israël. Dat hebben we het afgelopen jaar tot een wereldwijde hetze zien worden. De vervolging van broeders en zusters neemt ongedachte vormen aan. Nu nog is satan de overste van deze wereld. Daar ligt het probleem. Maar Jezus komt! Hij zal satan zijn macht ontnemen, misschien nog dit jaar, misschien in 2024. Wij weten het niet. We weten wél dat we een lankmoedig God hebben. Daarvan getuigen we met onze boeken. Moge de Heere het zegenen en moge de Heere ons zegenen, ook in het nieuwe jaar. Het nieuwe jaar, waar mogelijk de belofte van Zijn komst wordt ingelost. **Zo de Heere vertoeft te komen, wensen we u gezegende feestdagen en een gezegend 2024. Zie met ons uit naar Jezus!”**

Verslag over onze Boaz boekenstands door bestuurslid Piet Heuvelman

Van 1 t/m 3 september mochten wij met onze boekenstand aanwezig zijn op de jaarlijkse conferentie van de Nederlandse Christelijke Ambassade op conferentiecentrum **de Betteld** in Zelhem. Daar kregen we weer een plaats tussen andere Israël gerelateerde stands.

De auteur van onze boeken, **Hendrik Schipper**, die vorig jaar maart verenigd is met Zijn Heiland, had een grote liefde voor het volk **Israël**, gebaseerd op- en gemotiveerd door Gods Woord, hetgeen duidelijk herkenbaar is in bijna al zijn boeken. De titels: "De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift", "De Messias geopenbaard aan Abraham", "Israël Gods oogappel en "De verkiezing en liefde van God voor Israël zijn eeuwig", getuigen daarvan.

Zijn boekje: "**De actualiteit van Gods Woord**" deel 1: Een evaluatie van de huidige tijd, een vooruitblik op de eindtijd, geschreven door hem ten tijde van de Corona crisis, vond grote aftrek. Henk Schipper werd vooral in die periode bepaald bij de tekenen van de eindtijd.

Bij de stand vond een bijzondere ontmoeting plaats. Een bezoeker raakte in gesprek met Kenna. Hij bleek uit **Bourtange** te komen, haar geboorteplaats. Hij was zelfs ouderling in de **Hervormde Kerk** in die plaats. Kenna was al een tijdje aan het onderzoeken of ze in die kerk boeken zou mogen neerleggen voor de toeristen en voor de gemeenteleden. Ze kreeg het op een presenteerblaadje. Een wonderlijke leiding van de Heere. Ouderling Gert nam na afloop van de conferentie alvast een doos met boeken mee. Verder mochten we ook daar heerlijke en openhartige gesprekken voeren met bezoekers en konden we veel boeken uitdelen.

Op 1 oktober jl. werd in de **Berea Gemeente in Apeldoorn** de jaarlijkse Israël zondag georganiseerd. Op uitnodiging mochten we daar onze plaats weer innemen, zoals in vorige jaren, tussen andere aan Israël gerelateerde stands. Het was mooi om de verraste reacties van nieuwe bezoekers te horen: "Deze boeken zijn gratis???" Daar mochten we opnieuw de dubbele betekenis uitleggen: "Wij hebben het heil uit genade ontvangen en wij delen het Woord gratis uit. Voor u is ook reeds de prijs betaald door het vergoten bloed van de Heere Jezus. Geloof u dat?"

Weer mochten we de leiding en de bemoeienis van de Heere opmerken. Een bezoeker die de vorige keer dat wij daar waren een boekje had gekregen, was daar zó door geraakt dat ze, zichtbaar



Ouderling Gert uit Bourtange



Pier Heuvelman in gesprek bij Berea

bewogen, ervan mocht getuigen dat de Heere haar hart aangeraakt had tijdens het lezen. Ze had antwoord gekregen op een hartenvraag.

Auteur Hendrik Schipper had de gewoonte om zijn onderwerp steeds te onderbouwen met uitgeschreven Bijbelteksten. Zó “spreekt” Gods Woord direct tot de lezer.

Ook daar bemerkten we weer Gods leiding bij het uitdelen van de boeken en we hopen en bidden dat het gezaaide Woord tot zegen mag zijn en vrucht mag dragen.

Ons bestuurslid ds. Henk Schouten kon naar aanleiding van zijn lezingen op meerdere plaatsen in ons land, en zelfs in België, boeken verspreiden.

Hebt u **de wens** en de mogelijkheid om ook onze **boeken te verspreiden**, laat het ons weten. Neem contact met ons op. Van harte aanbevolen!

De boeken zijn gratis, maar als de Heere u het op het hart geeft, is ook een gift natuurlijk van harte welkom.

Nieuws uit Israël

Waar **Israël, Gods oogappel**, momenteel door heen gaat, is met geen pen te beschrijven. Velen worden weer herinnerd aan de Holocaust. Israël bloedt uit vele wonden, die niet snel zullen genezen. Wij roepen met hen tot de Heere: Hoe lang nog? Wanneer wordt de smaad van Israël van de gehele aardbodem weggenomen? Wanneer worden de leugengeesten de mond gesnoerd? **Victor Kalisher**, directeur van het Israëlich Bijbelgenootschap, houdt ons regelmatig op de hoogte van zijn specifieke situatie. Victor is een echte evangelist. Ik hoorde hem zeggen in een toespraak tot



Uitdeling hulpgoederen Israël

zijn gemeente: "Zorg ervoor dat je altijd evangelisatiemateriaal bij je hebt, in je zak, in je tas, in de auto. Zij voorzien ook andere Messias belijdende gemeentes van evangelisatiemateriaal en wachten op 50.000 Bijbels die van de drukker moeten komen om te kunnen worden verspreid. Ook geven ze volop humanitaire hulp op allerlei fronten

Bidt voor Victor en zijn familie en voor zijn bediening. Drie van zijn dochters met hun echtgenoten zijn opgeroepen voor het leger. Wij worden opgeroepen om gehoor te geven aan de opdracht in **Jesaja 40: "Troost, troost Mijn volk!"** Gehoor gevend aan die oproep ben ik samen met een broeder een dag naar de Joodse wijk in Amsterdam geweest. Het was hartverwarmend hoe wij daar ontvangen werden en we kregen zelfs de gelegenheid om een paar boeken uit te delen o.a. Israël Gods oogappel en De Messias geopenbaard aan Abraham.

Ander nieuws

We hebben nog steeds een kleine voorraad van De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift in andere talen. Als de mensen onze website www.themessiahrevealed.com bezoeken, kunnen ze nu alleen nog de boeken gratis downloaden. Wat opvalt is dat er nog steeds een aantal mensen uit China onze website bezoekt en ook uit Japan, een land dat moeilijk toegankelijk is voor het Evangelie.



Ik had nog wat Bulgaarse boeken en **Rijk en Tonny van Kooten van Maranatha Veenendaal**, waren bereid een boek mee te nemen op hun vakantie naar Bulgarije. Biddend gingen ze op stap en ontmoetten een moeder met haar zoon (zie foto) die het boek met zichtbare blijdschap ontvingen. Voor het tweede achtereenvolgende jaar kon broeder Ad uit Dordrecht boeken uitdelen op een Israëlconferentie in Vierhouten.

In plaats van visitekaartjes, hebben we nu **boekenleggers** laten drukken, als getuigenis en als informatiedrager. Half december zijn er ruim 2000 herdrukken van de printer gekomen. We zijn zo dankbaar dat de Heere opnieuw bevestigt dat we Zijn werk voort mogen zetten.



Dankpunten:

1. Voor de mogelijkheid (financieel) om nieuwe boeken te kunnen laten drukken.
2. Voor de verschillende verspreidingsmogelijkheden (conferenties, boekentafels enz.).
3. Voor de goede samenwerking in het bestuur. We vullen elkaar aan.
4. Dank voor tien jaar verspreiding "Israël Gods oogappel" in het Nederlands en in het Engels wereldwijd.

Gebedspunten:

1. Voor het volk Israël en speciaal voor Victor Kalisher en zijn familie en bediening.
2. Voor nieuwe verspreidingsmogelijkheden.
3. Voor de doorwerking van Gods Geest. Dat er mensen de Heere Jezus mogen leren kennen door middel van de boeken of geestelijk opgebouwd worden

door de boeken en via onze websites. Laten we pleiten op de belofte dat Gods Woord nooit ledig wederkeert.

4. Uitnodigingen voor ev. spreekbeurten.



Algemeen Nut Beogende Instelling

Bankrekening: IBAN NL83 RABO 0137 2104 93 - t.n.v. St. Boaz World Word Project.

Fiscaal reg.nr. 815516496 - KvK 41053029.

