



**Boaz World Word Project**

Sterrenwacht 51 – 3901 SV Veenendaal  
Nederland - Tel. +31-06-48929791

**Samenstelling bestuur:**

**emailadressen:**

**Kenna Schipper-Velema, voorzitter:**

[info@boazworldwordproject.com](mailto:info@boazworldwordproject.com)

**Ds. Henk Schouten, secretaris:**

[schouten.h@icloud.com](mailto:schouten.h@icloud.com)

**Piet Heuvelman, alg. adjunct/penningmeester:** [pietheuvelman@icloud.com](mailto:pietheuvelman@icloud.com)

### **Nieuwsbrief augustus 2023**

Geliefde broeders en zusters, familie en vrienden,

**“Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.” Lukas 15:7**

Dat wij u nu al een nieuwsbrief sturen, heeft verschillende redenen. We waren meestal gewend om aan het eind van het jaar u een overzicht te geven van het reilen en zeilen van de stichting Boaz World Word Project. In het afgelopen jaar hebben wij als stichting biddend en zoekend de weg gezocht, die de Heere wilde dat we zouden gaan. Er kwamen verschillende vragen op ons af.

Wil de Heere dat we verder gaan na het overlijden van Henk (Schipper), nu er geen boeken meer bij komen? Krijgen we nog nieuwe verspreidingsmogelijkheden? Zal de Heere blijven voorzien in de nodige financiën?

Wij zijn op alle fronten bevestigd, dat het Zijn wil is dat we door gaan en nog veel meer... De Heere heeft echt wonderen gedaan en wegen gebaad, die wij niet konden bedenken. Om u een indruk te geven: Vanaf november vorig jaar hebben we nog ongeveer 1900 boeken kunnen verspreiden. Ook merken we steeds weer dat Hij de enkeling op het oog heeft, die zoekende ziel en mogen we horen dat mensen geestelijke lessen geleerd hebben door middel van de boeken. Iemand zei dat ze het gevoel had dat ze de auteur al jaren kende bij het lezen van het boek: “Gods beloften voor de volken”. Dat kan toch alleen maar de werking van Gods Geest zijn?

In de kringloopwinkel van De Ontmoeting ontmoette ik een oude Indonesische dame, die vertelde dat ze heel erg bezig was met het geloof van haar kinderjaren en dat ze het liefst iets las in haar moedertaal. Toen ik haar een Indonesische editie bracht van “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”, bekeek ze het en kuste het. Heel ontroerend.

Vanuit ons bestuur:

Afgelopen juni gaf ons bestuurslid **Tinie de Vegt** aan, dat ze uit het bestuur wilde treden in verband met een nieuwe, omvangrijke taak die op haar weg kwam. We danken Tinie van harte voor het werk dat ze voor de stichting verricht heeft in de afgelopen zeven jaar,

vooral met betrekking tot het verspreiden van de boeken in Israël en we wensen haar Gods zegen toe voor haar nieuwe taak.

We zijn heel dankbaar dat we **ds. Henk Schouten** mochten begroeten als nieuw bestuurslid. De taken zijn nu als volgt verdeeld: **Kenna Schipper** voorzitter, **Piet Heuvelman** algemeen adjunct en penningmeester en ds. Henk Schouten secretaris. Ds. Schouten stelt zichzelf aan u voor.



Mag ik me even voorstellen? Ik ben **Henk Schouten** en sinds 28 juli 2023 maak ik deel uit van het bestuur van Boaz World Word Project. Door middel van deze nieuwsbrief wil ik me graag aan u voorstellen.

Wie is Henk Schouten?

Van geboorte ben ik afkomstig uit Leiden uit een geslacht van voorgangers en evangelisten. Dat mag een mooie basis zijn, maar zegt uiteindelijk niets over mijn persoonlijke relatie met de Heere Jezus. Die persoonlijke relatie is er zeker gekomen.

Hoewel kennis van en geloof in de Heere Jezus me van kinds af werd bijgebracht, was het op een jeugdkamp van de Unie van Baptisten, dat ik tot persoonlijk geloof kwam.

Je bent jong en weet nog niet goed welke kant je leven op zal gaan. Veel later werd er tijdens een dienst een prachtig lied gezongen “Ik weet dat mijn Verlosser leeft”, dat wist ik en zong blij met de gemeente mee, maar toen kwam het 5<sup>e</sup> couplet “Gij die nog niet voor Jezus leeft...”. Daar haakte het bij mij. De Heere Jezus kennen is één, voor Hem leven is nog iets anders. Van een opleiding in de bouw switchte ik naar een opleiding tot predikant. Die opleiding vond plaats aan het Baptisten Seminarium te Bosch en Duin en de Theologische Faculteit van Utrecht.

Inmiddels kwam er een vrouw in mijn leven, Betty van Ham en op 18 mei 1976 traden we in het huwelijk. We mochten twee zonen ontvangen, twee lieve schoondochters, vier kleinzoons en één kleindochter(tje).

We mochten drie Baptisten gemeenten dienen, Amsterdam-Noord, Deventer en Hoogeveen. Daarna hebben we ongeveer 13 jaar leiding gegeven aan het werk van Het Zoeklicht. Betty als gastvrouw/hoofdhuishouding/receptioniste en ik als directeur en hoofdredacteur van het gelijknamige blad.

Inmiddels hebben we onze arbeidzame periode al weer even achter ons liggen. Ik mag nog altijd voorgaan in diensten. Daar wil ik het evangelie, maar de Maranatha boodschap in het bijzonder, doorgeven.

In de Bijbelse boodschap speelt ook altijd de liefde voor Gods volk, Israël, belangrijk mee. Wat hebben we veel door dit volk ontvangen. Onze Heere Jezus, de Messias van Israël als onze persoonlijke Verlosser en Redder. Maar ook Gods Woord, kortweg de Bijbel. Juist daar ontmoeten we elkaar in het werk van Boaz World Word Project. We willen Gods Woord doorgeven, uitreiken aan alle volken en aan Gods volk Israël in het bijzonder. Henk Schipper, de oprichter van dit werk, werd geraakt door een tekst uit Gods Woord: “U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen” (Johannes 5:39). Het getuigenis van Jezus heeft deze wereld voor en boven alles nodig, daarvoor zetten we ons ook met Boaz in tot onze Heer Zijn gemeente thuishaalt. Maranatha!

In deze nieuwsbrief willen we vooral aandacht besteden aan onze trouwe achterban, die in binnen- en buitenland door de Heere gebruikt wordt om Zijn Woord te verspreiden.

Vanuit ons werk:



We beginnen met **Johan Roukema** van de Berea gemeente, Apeldoorn. Hij is enkele jaren geleden begonnen met het verspreiden van onze nieuwsbrieven en het kleine boekje: “De Messias geopenbaard aan Abraham”, door middel van zijn zgn. Christelijke leesportefeuille. Verder maakt hij zich de gelegenheid ten nutte om binnen en buiten de kerk wegen te zoeken voor de plaatsing van een boekentafel. Hetzij op een Israëlzondag of bv. op een plaatselijke markt.

**Rijk van Kooten** van Maranatha Veenendaal stelt elke zondagavond trouw een boeken tafel op in de hal van de gemeente en heeft op deze wijze al tientallen boeken uit kunnen delen.





Het echtpaar **Erik en Gerda Goedee**, óók van de Maranatha Gemeente Veenendaal heeft afgelopen zomer een reis naar Vietnam gemaakt. We hadden nog één exemplaar in voorraad van “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” in het Vietnamees. Zij wilden deze wel meenemen en hebben biddend wegen gezocht om dit boek ergens “kwijt te raken”. Pas aan

het eind van hun reis kwamen ze met een zuster in contact, die ze heel blij konden maken met het boek. Vanwege veiligheidsoverwegingen plaatsen we geen foto van haar, maar ik citeer Erik:

*”We hadden al twee keer getracht om het boek van de Messias af te geven, maar dat is niet gelukt. Later kwamen we deze stralende vrouw tegen op een klein resort. Ze werkte daar als kamermeisje en hielp met het ontbijt en het diner. Ze gaf aan dat ze christen was en had ook al ontdekt dat wij christenen waren. We wisten meteen dat het boek voor haar bestemd was. Ik heb het gelijk uit mijn koffer gehaald en aan haar gegeven. Ze werd helemaal emotioneel en de tranen liepen haar over de wangen.”*

Opnieuw kregen we de gelegenheid om in ICF (International Christian Fellowship) Veenendaal boeken te verspreiden in verschillende talen: o.a. Arabisch, Farsi, Spaans, Frans en Indonesisch.

*“Een korte reactie.*

*Onlangs hebben we nadat mw. Schipper contact gelegd heeft met ICF Veenendaal, enkele exemplaren uitgedeeld van het boek: De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift. Meer dan tien jaar bestaat ICF in Veenendaal en komen we elke zondag samen.*

*We delen dit mooie boek niet bij de deur uit maar kiezen de mensen uit aan wie we dit boek geven. Veel mensen uit de diverse culturen zijn namelijk niet gewend om veel te lezen. Onze vaste Iraanse vertaler kreeg het boek in een mooie leren uitvoering. Hij was daar erg blij mee. Voor de pastor van een Farsi sprekende bijbelgroep uit de regio die ons gebouw huren, vroeg hij ook direct een exemplaar. Een jonge vrouw uit Indonesië die met haar gezin ICF bezoekt, was erg ontroerd toen ze dit boek kreeg. Zoveel werk alle teksten over de Messias te rubriceren in een boek in haar moedertaal. Een Somalische broeder die regelmatig vertaalt was ook erg blij met dit boek. Hij bereidt zich zo grondig voor op de vertaling van de preek a.d.h.v. de samenvatting die de voorganger stuurt en het Bijbelgedeelte, dit boek helpt hem weer om andere teksten te vinden en te onderzoeken, zodat hij meer woorden kan geven tijdens het vertalen naar zijn eigen taal. Ook onze voorganger was blij met dit standaardwerk.*

*Kortom blijge gezichten door dit levenswerk van Hendrik Schipper, ik moet denken aan de tekst uit Openbaring 14:13 "zalig zijn de doden die in de Here sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij mogen rusten van hun arbeid; en hun werken volgen met hen"."*

In kringloopwinkel De Ontmoeting ontmoetten we ook Ruben, die we blij konden maken met ons laatste boek in de Tamil taal en bovendien zijn we heel dankbaar dat we daar steeds weer boeken mogen plaatsen.

**Farshid Seyed Mehdi** van de organisatie Transform Iran kwam met een speciaal verzoek om 250 boeken te laten drukken van "De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift" in het Farsi in een gebonden uitgave met leren omslag. Deze worden gebruikt door 150 vertalers en door ongeveer 100 voorgangers. Vooral de vertalers zijn heel blij met dit "sterke boek", omdat ze het voortdurend open en dicht moeten slaan. Ze zetten de Farsi Bijbel over in verschillende etnische talen. Transform Iran vraagt speciaal gebed voor hen en hun families, want ze worden scherp in de gaten gehouden.



**Victor Kalisher**, directeur van Israel Bible Society in Jeruzalem, verspreidt niet alleen boeken onder het Joodse volk, maar zijn winkel en het naastgelegen museum worden bezocht door toeristen van over de hele wereld. Vandaar dat we hem blij konden maken met boeken in het Indonesisch, Deens, Noors en Zweeds.

**Patih en Herda Talapessy** (zie vorige nieuwsbrief) nodigden ons uit in januari voor een bijeenkomst van Maluku for Israel en zijn ook nog steeds bezig om boeken te verspreiden onder Indonesische voorgangers.

**Johan Schep** heeft in de afgelopen periode boeken kunnen verspreiden in Roemenië en ook naar Kenia en Ghana kunnen sturen in de Engelse versie.

We hadden al een aantal jaren een doos met Tsjechische boeken in de kelder staan. Ik heb heel lang gezocht naar verspreidingsmogelijkheden, maar zonder resultaat. Totdat ik las dat er een zendingsechtpaar met verlof uit Praag in de Fonteinkerk in Nijkerk zou komen spreken. Ik ging er met vreze en beven op af, maar dat was niet nodig geweest, want zij

waren blij met de boeken en zullen ons ook op de hoogte houden van de verspreiding in Tsjechië.

**Geert en Martien van der Veen** zijn al jarenlang bezig om het Joodse volk te bereiken met de Boodschap van de Messias in Israël en daarbuiten. Afgelopen oktober waren ze op een Bijbelschool in Barcelona Spanje en van daaruit kwamen ze in contact met de Joodse directeur van een Bijbelwinkel, die ze een Spaans NT konden geven en een boek van Henk in de Spaanse taal.

Tot slot wil ik eenieder danken die in de afgelopen periode trouw voor ons heeft gebeden, het werk financieel heeft ondersteund en ook meegeleefd met mij persoonlijk. Ik mis Henk nog steeds heel intens, maar mag ervaren dat Hij de weduwe staande houdt.



**Dankpunten:**

1. Voor de bevestiging dat we door mogen gaan met het werk van de stichting.
2. Voor ds. Schouten en de wijze waarop hij door de Heere naar onze stichting is geleid. We zijn dankbaar dat hij ons niet alleen met zijn geestelijke gaven wil dienen, maar ook met zijn bestuurlijke ervaringen.
3. Voor trouwe vrijwilligers die de boeken in binnen- en buitenland verspreiden.
4. Voor de vrucht en de bemoedigen die we zo nu en dan mogen ervaren.

**Gebedspunten:**

1. Voor het bestuur en speciaal voor ds. Schouten in zijn nieuwe taak.
2. Voor twee conferenties waar we de gelegenheid krijgen om met een boekentafel te staan: a. van 1 t/m 3 september, Israël conferentie De Betteld en b. op 1 oktober, Israëlzondag, in de Berea Gemeente Apeldoorn.
3. Voor de doorwerking- en de leiding van Gods Geest als mensen de boeken lezen.
4. Nieuwe mogelijkheden voor verspreiding en nieuwe werkers.



**Algemeen Nut Beogende Instelling**

Bankrekening: IBAN NL83RABO0137210493-t.n.v. St. Boaz World Word Project.  
Fiscaal reg.nr. 815516496 - KvK 41053029.