



Boaz World Word Project

Sterrenwacht 51 – 3901 SV Veenendaal
Nederland - Tel. +31-06-48929197

Samenstelling bestuur:

emailadressen:

Kenna Schipper-Velema, voorzitter:

info@boazworldwordproject.com

Ds. Henk Schouten, secretaris:

schouten.h@icloud.com

Piet Heuvelman, penningmeester:

pietheuvelman@icloud.com

Nieuwsbrief Zomer 2024

Geliefde broeders, zusters, familie en vrienden,

Door middel van deze brief willen we jullie graag een update geven van de activiteiten en gebeurtenissen van de afgelopen vier maanden, zowel internationaal als in ons eigen land. We doen dit via korte verslagen met bijbehorende foto's. Een beeld zegt soms meer dan 1000 woorden!

Overdenking van ds. Henk Schouten

“Niet tot een staart” Deut.28:13

“Deze woorden, maar heel het gedeelte uit *Deuteronomium 28:13-20*, komen me in deze dagen haast voortdurend voor ogen. Het betreft Israël, Gods volk. Dit volk is steeds in het nieuws, maar nooit op een positieve manier. Alles wat Israël doet en onderneemt om haar veiligheid en die van haar burgers te beschermen wordt door de media uiterst kritisch gevolgd en steeds klinkt het woord “disproportionaliteit”. Daarmee wordt bedoeld dat het leed dat over de inwoners van Gaza komt niet in verhouding staat tot wat Hamas 7 oktober vorig jaar aanrichtte in Israël.

Ik wil het voor Israël opnemen, hoewel er meer dan genoeg landen zijn waar het leed minstens zo groot is, zo niet groter maar waar we nauwelijks iets van horen. Ik zou kunnen wijzen op het “feest” dat door de Gazanen gevierd werd op 7 en 8 oktober van het vorige jaar, toen meer dan 1200 Israëli op de meest brute wijze werden vermoord, tot onthoofding van zuigelingen toe. Hoeveel haat er ook in de Islamitische wereld, maar feitelijk in heel de wereld, gevonden wordt tegen Israël. Daar ligt niet het probleem. Ook zal er geen vredesakkoord getekend worden waardoor de honger naar vernietiging van de staat Israël gestild zal worden. Al komt er wel zo'n schijnvrede volgens het profetische Woord, maar ook dat verbond zal verbroken worden. (*Daniël 9:27*)

Wat moet er dan gebeuren om de lont uit dit explosieve vat te trekken? Nu komt mijn punt: Israël heeft het zelf in de hand. Lees het genoemde gedeelte. Heel het hoofdstuk zet zegen en vloek voor Israël tegenover elkaar. Alles heeft te maken met de gehoorzaamheid van het

volk aan Gods Woord, Zijn geboden. Ongehoorzaamheid brengt vervloeking. Israël vertrouwt op de IDF, wellicht op de VS, misschien zelfs een beetje op Europa, maar dat het volk hart en handen uitstrekt naar God, daarvan lezen we niet in de media en juist bij haar God ligt de oplossing, de verlossing. Dat leert ons Deuteronomium 30:2: *“Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had”*.

Zolang die bekering er niet is zal de nood alleen groter worden. Lees bv. Zacharia 12, 13 en 14. Wat daar is voorzegd zien we vandaag voor onze ogen werkelijkheid worden. Jeruzalem is de bedwelmende beker voor de volken in het rond (Islamitische wereld), is de steen die de volken (VN) moeten tillen. Het gaat steeds weer en steeds meer om Jeruzalem. Pas wanneer het volk haar hart en hoofd richt op God, zal het anders worden. Dan zal de Heere Jezus komen. Dan zal Israël niet meer de staart zijn, maar aan het hoofd van de volken gaan, zoals Deut. 28:13 helder belooft. Mijn hart huilt bij het besef van het lijden dat nog over het volk, maar ook over de wereld, komen zal. Wij moeten daarom het profetische Woord met kracht blijven verkondigen. Uitleg van de profetie is de beste Evangelisatie. Daaruit kunnen wij de Hand van de Heere herkennen. Via onze stichting Boaz World Word Project, door middel van de boeken van Hendrik Schipper, is dat precies wat we aan het doen zijn: het Woord van God, het profetische Woord verspreiden opdat nog velen, Jood en niet-Jood, de Weg tot genade vinden. We leven in een profetische tijd. Ik geloof met heel mijn hart dat Jezus spoedig zal komen. Maranatha!”

Verspreiding en verspreiders

Velen hebben zich de afgelopen tijd weer ingezet voor de verspreiding en op verschillende plaatsen kregen we de gelegenheid om de boekentafel te plaatsen. Ook hebben we een groot aantal boeken kunnen versturen.

1. Zuster Irene (85) van het Zendingsdiaconessenhuis krijgt nog steeds mogelijkheden om de boeken door te geven.
2. Pieter Poppe van de stichting Lectorum Saluti (zie onze vorige nieuwsbrief) heeft opnieuw een groot aantal boeken naar Afrika kunnen sturen.
3. Kees-Jan uit Drachten verspreidt de boeken via zijn buitenbibliotheek.
4. In de Joodse wijk in Buitenveldert mochten we in het winkelcentrum een boekentafeltje neer zetten. We hebben daar een aantal boeken kunnen uitdelen en vooral goede gesprekken gehad om de Joodse mensen te bemoedigen.

5. De boekentafel in de Herv. Kerk van Bourtange is heel functioneel en wordt gezegend. Er worden boeken en Bijbels door de toeristen meegenomen.
6. In buurthuis Het Streekje in Ter Apel stonden we voor de tweede keer op een themadag over de eindtijd. Daar kwam een jonge vrouw naar ons toe, die heel verbaasd naar een boek wees. "Dat boek heb ik al, zei ze. Dat hebben alle kinderen van onze ouders gekregen met Sinterklaas!" Er kwam ook een oude zuster huilend naar de stand. Ze vroeg of ze het de vorige keer toch wel goed begrepen had dat alle boeken gratis waren. Haar geweten begon haar aan te klagen.
7. Erik en Gerda van Maranatha Veenendaal gingen dit jaar met vakantie naar Thailand. Vorig jaar naar Vietnam met een Vietnamees boek. Op de tweede dag ontdekten ze al een Evangelische Gemeente en konden ze een Thai vertaling van "De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift" aan de voorganger geven.
8. Bij zijn bezoek aan Maranatha Veenendaal konden we een Bulgaarse editie kwijt aan pastor Rumen.
9. Broeder Farshid Seyed Mehdi (van de organisatie Transform Iran) nodigde ons uit om met de boeken naar het Evangelisch College in Veenendaal te komen. Hij verzorgde daar een lezing.
10. In juli konden we nog een doos met Engelstalige boeken naar een gemeente van pastor Martin in Myanmar (voormalig Birma) sturen.

We zijn verwonderd over de vele mogelijkheden die we krijgen en we zijn zeer bemoedigd door de giften die we in de afgelopen periode mochten ontvangen, die ons werk mogelijk maken. Nu de nood in de wereld zo groot is, voorziet de Heere ons boven verwachting om Zijn levend Woord te kunnen verspreiden.

Peter de Pater uit Noorwegen (zie vorige nieuwsbrief) is in de afgelopen periode aan zijn hart geopereerd. We zijn zo dankbaar dat hij hersteld is en hij en zijn vrouw **Leah** krijgen vele openingen om de boeken door te geven.

Verder konden we door bemiddeling van de stichting EAS (Evangelie Support Anderstaligen) nog 50 Nepalese boeken van "De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift" door geven aan de stichting Vietnam-Nederland. En op een Israëlconferentie op Hemelvaartsdag een aantal Hebreeuwse en Engelse boeken aan broeder Avy Snyder, Europees directeur van Jews for Jesus.

Verder is er nog iets heel wonderlijks gebeurd. Evangelist Johan Schep werd gevraagd om een aantal Bijbelstudies voor te bereiden over de Messias geopenbaard in de Heilige Schrift. Hij werd benaderd door het team van Cinedome Video Reportages. Deze broeders zijn in 2021 tot geloof gekomen en maken sinds maart 2023 alleen nog christelijke documentaires

en videoreportages. Op de een of andere manier waren ze met het boek “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” in aanraking gekomen en ze waren heel verbaasd dat de Heere Jezus ook al vóór komt in het OT. Nog een verrassend aspect: de opnames werden gemaakt in een verbouwde boerderij ergens in de buurt van Bourtange, waar mijn roots liggen.

Dankpunten:

1. Dank de Heere voor de vele verrassende mogelijkheden die we gekregen hebben om het Woord te verspreiden.
2. Voor Zijn rijke voorziening in de financiële behoeften.
3. Voor het herstel van Peter de Pater.
4. Voor de vele goede geestelijke gesprekken.

Gebedspunten:

1. Blijf alstublieft bidden voor de situatie in **Israël: Victor Kalisher**, de gegijzelden en hun families, het getuigenis van de Messias belijdende Joodse broeders en zusters.
2. Dat elk boek door de Heere gebruikt wordt: tot bekering of tot opbouw van het geloof.
3. Voor de Bijbelstudies van Johan Schep via YouTube en Cinedome videoreportages.
4. Voor onze activiteiten in de komende tijd:
30 augustus-1 september: Israëlconferentie op de Betteld in Zelhem.
14 september: Themadag Zeist over de eindtijd in de Nieuwe Kerk.
8 oktober: Lezing ds. Schouten in Eindhoven.

Tot slot dank ik u allen van harte, ook namens het bestuur, voor het meeleven, gebed en de financiële ondersteuning van de afgelopen periode.

Met een hartelijke groet,
Kenna Schipper

“Want nog een korte, korte tijd, en Hij Die komt zal er zijn en niet op Zich laten wachten”. Hebreëen 10:37



Algemeen Nut Beogende Instelling

Bankrekening: IBAN NL83 RABO 0137 2104 93 - t.n.v. St. Boaz World Word Project.

Fiscaal reg.nr. 815516496 - KvK 41053029.

