

# DE MESSIAS

GEOPENBAARD AAN ABRAHAM

HENDRIK SCHIPPER

*Een uitdaging voor jonge mensen om te gaan in de  
voetsporen van Abraham en Izak.*



**Boaz**   
World Project

**Auteur: Hendrik Schipper**

**De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010. Alle rechten voorbehouden, © Stichting HSV en Uitgeverij Jongbloed, Heerenveen.**

**Bestellingen via e-mail: [info@boazworldwordproject.com](mailto:info@boazworldwordproject.com)**

**ISBN/EAN 978-94-91382-32-1**

**1e druk 2019**

**Uitgegeven door: Boaz Multi Media, in samenwerking met de stichting Boaz World Word Project, Veenendaal.**

**Copyright: ©2018 Hendrik Schipper/Boaz Multi Media.**

## Aan jonge mensen

Mag ik je een vraag stellen? Ken je de geschiedenis van Abraham? Als dit zo is, dan is het boekje dat je hebt ontvangen misschien interessant voor je. Ook al weet je weinig of niets van Abraham, dan hoeft dit nog geen belemmering te zijn om hiervan kennis te nemen. Ook als je niet in God gelooft, is het boeiend iets meer te weten van Abraham. Je kunt, denk ik, ook nog wel het een en ander van hem leren.

Als je jong bent, ben je altijd benieuwd naar je toekomst. Welk beroep kies ik? Wie wordt mijn vrouw, mijn man? Ga ik de wereld verkennen voordat ik een baan zoek? Of, als je iets dieper insteekt, wat is de zin, wat is het doel van mijn leven? Voor wie ga ik leven? Alleen voor mijzelf? Of ga ik mijn leven inzetten voor mijn naaste?

De Tenach, het Oude Testament, het Woord van God geeft op deze vragen een aantal belangrijke antwoorden en adviezen.

### **Het 1e advies staat in:**

**Deuteronomium 4:39** *“Daarom moet u heden weten en ter harte nemen dat de HEERE God is, boven in de hemel en beneden op de aarde, niemand anders! 40 En u moet Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u heden gebied, alle dagen in acht nemen, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat en opdat u uw dagen verlengt in het land dat de HEERE, uw God, u geeft, alle dagen.”* (Zie Exodus 20:1-17, de tien geboden.)

**Het 2e advies staat in:**

**Prediker 12:1** *Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind er geen vreugde in.*

Het 3e advies staat in Spreuken, waar de hoogste Wijsheid (de Messias) zegt:

**Spreuken 7:17** *Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.*

**Spreuken 8:35** *Want wie Mij (de Messias) vindt, heeft het (eeuwige) leven gevonden, hij heeft van de HEE-RE welgevallen verkregen.*

Voor jou staat er iets heel belangrijks in dit boekje over Abraham. Want Abraham had een zoon Izak. Het is leerzaam om te lezen hoe Izak op zoek gaat naar een partner. Hij gaat niet zelf op zoek, maar zijn vader laat iemand anders voor hem zoeken.

Maar er is blijkbaar eerst nog iets anders gebeurd. Izak is op zoek gegaan naar God en heeft Hem gevonden. Dat belooft God ook in de Tenach: “Wie Mij vroeg zoeken zullen mij vinden.” In dit zoeken naar God was Izak gehoorzaam aan zijn vader, maar ook aan de opdracht van YHWH. Hoe wij dat weten? Wel toen Izak door zijn vader aan God geofferd moest worden, was hij heel gewillig. Izak was toen geen jongen meer.

God ging de eerste plaats in zijn leven innemen. God heeft ook de eerste plaats in het leven van Abraham.

In het leven van ieder mens wil God de eerste plaats innemen. Hij heeft er recht op, want Hij is onze Schepper.

Daarna krijgt Eliëzer de opdracht om een vrouw voor Izak te zoeken. Maar wat doet Izak? Izak gaat bidden. Bidden om de vrouw die bij hem past. Een vrouw die van God gehoord heeft. En God verhoort zijn gebed. Het wordt Rebecca.

Ten aanzien van jouw toekomst is het ook heel belangrijk om een man/vrouw te krijgen die God vreest en de Heere Jezus kent als zijn/haar verlosser.

Uit de geschiedenis van Abraham ontdekken we dat Abraham de Heere Jezus heeft leren kennen, omdat God Zijn Zoon aan hem heeft geopenbaard. Abraham geloofde God en werd rijk gezegend. En door zijn nageslacht werd en wordt de gehele wereld gezegend.

Toch een prachtig voorbeeld om na te volgen?

Shalom!



# Inhoud

Aan jonge mensen	3
I. Inleiding	9
1.1 Wat is er na de schepping met de mens gebeurd?	10
1.2 Wat was de betekenis van een offer in de tijd van Abel tot Abraham?	12
2. God openbaart Zich aan Abram in Genesis 12.	17
3. Abram overwint zijn vijanden.	21
4. Abram had een andere Geest ontvangen.	23
5. De Messias openbaart Zich als Melchizedek aan Abram.	25
6. Abraham geeft tienden aan Melchizedek.	29
7. In Genesis 15 krijgt Abram een visioen van de HEERE.	31
7.1 De verbondssluiting in Genesis 15.	32
8. De Messias openbaart Zich in Genesis 17 aan Abram als de Engel des Heeren.	36
8.1 Het verbondsteken van de besnijdenis.	37
8.2 Een bijzondere openbaring en verschijning van God.	39
8.3 Abraham ziet de hemelvaart van de Engel des Heeren.	40
9. De Messias openbaart Zich in Genesis 18 opnieuw aan Abraham als de Engel des Heeren.	42
9.1 De verkiezing van Abraham door God bevestigd.	44
10. Abraham doet voorbede voor de inwoners van Sodom.	46

11. Abraham ontvangt van de HEERE de eerste zichtbare bewijzen van Gods beloften.	50
11.1 Abraham als vredevorst.	50
11.2 Abraham tot zegen voor een Filistijnse vorst.	50
11.3 Abraham ontvangt de eerste bezitting in het Beloofde Land.	52
12. Abraham plant een tamarisk in Be'er-sheba, 1.	56
12.1 Een geloofsgedaante van Abraham!	56
12.2 Abraham plant een boom in Be'er-Sheba. 2	57
13. Het offer van Abraham – de binding van Izak.	60
14. Wat heeft God aan Abraham willen leren?	65
15. Abraham laat zijn dienstknecht een bruid zoeken voor zijn zoon Izak.	68
16. Abraham in de hemel.	71



# I. Inleiding

## Abram geloofde in de komst van de Messias.

Wie is Abram? Abram is de stamvader van het Joodse volk.

Hij leefde van ca. 1982 – 2157 na Adam. Zijn geboortestad Ur, een stad van de Chaldeeën, lag in het huidige Irak. Volgens archeologen was Ur een rijke stad waarin de afgoden gediend werden.

Uit de Bijbel blijkt dat Abram wandelde met God. Dat is wel bijzonder, want hij is de derde persoon van wie dat vermeld wordt in de ongeveer 2000 jaar bestaande wereld. Hij wordt ook een vriend van God genoemd. God noemde hem Zijn profeet. Hij had dus wel een speciale relatie met God, de Schepper van hemel en aarde.

Toen Abram 75 jaar oud was, werd hij door God uitverkoren om de stamvader te worden van een groot volk. Een volk waardoor de gehele aarde gezegend zou worden. Een volk waaruit ook de beloofde Messias zou voortkomen. De Messias die God aan Adam beloofd had in Genesis 3:15.

Abram moest het afgodische Ur verlaten en op weg gaan naar het land dat God hem zou wijzen. Dat land bleek het land van o.a. de Kanaänieten te zijn. Ook een volk dat de afgoden diende. Dat beloofde land is het huidige Israël en nog veel meer. De HEERE belooft: ‘van de rivier van Egypte af tot aan de rivier de Eufraat’. Omdat de zonden van de Kanaänieten en andere volkeren zo groot waren geworden, wilde God al die volken verdrijven.

Nu is het zo bijzonder dat God aan het begin van de uitvoering van Zijn plan om de gehele wereld te zegenen door de Messias, aan Abram bijna volledig inzicht geeft in hoe dit proces zal verlopen.

Omdat Abraham een profeet is ontvangt hij inzage in het plan van God. Dit wordt bevestigd door de profeet Amos in:

**Amos 3: 7** *Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.*

Alvorens met de geschiedenis van Abram te beginnen is het voor het begrijpen van deze geschiedenis nuttig eerst bepaalde dingen uit te leggen.

## **1.1 Wat is er na de schepping met de mens gebeurd?**

Adam en Eva werden ongehoorzaam aan God.

Het schepsel verheft zich boven de Schepper.

Het is de hoogmoed van de mens dat hij ongehoorzaam geworden is aan God. De mens wilde als God zijn. De mens maakte God tot een leugenaar en geloofde satan. Dat begon in het Paradijs en die zonde is doorgedaan in alle mensen. Door de zondeval werd de mens een vijand van God. Als afstammeling van Adam en Eva heeft de mens ook de zondige natuur geërfd. Evenals Adam en Eva is ieder mens dan ook onderworpen aan de straf van God.

**Psalm 14:2** *De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. 3 Zij allen zijn afge-*

*dwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goeddoet, zelfs niet één.*

**Psalm 51:7** *Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.*

### **Wat is de straf van God over de zonde?**

Omdat God een heilig God is, kan hij de onheilig geworden mens niet verdragen en verdrijft hem uit het Paradijs. De mens gaat na het sterven niet naar het Paradijs, maar voorlopig naar het dodenrijk, en na het definitieve oordeel naar de hel, de toekomstige verblijfplaats van satan en zijn demonen.

God heeft een weg ontsloten om aan de straf te ontkomen.

God is echter een liefdevol en genadig God. Daarom heeft Hij een weg ontsloten waardoor de mens aan de eeuwige straf op de zonde, dit is de dood, kan ontkomen. Die weg had God aan Adam en Eva beloofd in Genesis 3:15. Die weg is de Messias, Die Zijn leven gegeven heeft als een zoenoffer voor de zonde van alle mensen.

**Micha 7:18** *Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid.*

## **1.2 Wat was de betekenis van een offer in de tijd van Abel tot Abraham?**

Van Kaïn en Abel lezen we in de Bijbel dat zij God een offer brachten. Kaïn offerde vruchten en Abel offerde een lam. Het offer van Abel was voor de Heere God een lieflijke reuk, dit offer werd aangenomen. Het offer van Kaïn werd door God niet aangenomen, het was geen lieflijke reuk voor Hem. Waarom niet? In het Nieuwe Testament lezen we waarom het offer van Abel wel werd aangenomen. God zag het hart van de twee broers aan. Abel vertrouwde op God, had een relatie met Hem. Vandaar denk ik ook de keuze van een lam als offerdier. Kaïn geloofde niet in God, had geen relatie met Hem. Abel wist dat hij schuldig stond tegenover God. Daarom offerde hij een lam in zijn plaats. Zonder bloedstorting is er geen vergeving (Leviticus 17:11; Hebreëen 9:22). Deze betekenis bestaat niet in het offeren van vruchten. Zo'n offer van vruchten kan de HEERE dus niet welgevallig zijn. Het was een menselijke oplossing, net als de oplossing van zijn ouders toen ze in zonde vervielen. Ze bedekten zich met vijgenbladeren. Maar God verving hun bedekking door dierenhuiden. Abel begreep dat hij degene was die moest sterven. En daarom vernederde Abel zich voor God, boog voor God, gaf zichzelf over aan God en keek uit naar de vervulling van Genesis 3:15.

De offers van Abel, Noach en Abram waren, hoe eenvoudig ook, toch voor God aanvaardbaar, compleet. God zag het geloof en de belijdenis van zonde en schuld in deze offers. Wel anders dan de offerdienst die later door Mozes in opdracht van God

werd ingevoerd. Maar ook in die eenvoudige offers zaten dezelfde elementen als in de offers onder Mozes, namelijk: verzoening, dank en een lieflijke reuk voor de HEERE.

### **1.3 Wat hield het wandelen met God in?**

#### **Abram wandelde met God.**

We lezen van twee personen in Genesis dat zij met God wandelden. Dat waren Henoch en Noach. Van Abram staat dat er niet expliciet, maar uit de geschiedenis van Abram kunnen we opmaken dat Abram zeer zeker met God wandelde.

Wat hield/houdt wandelen met God in? Als God met iemand gaat wandelen, dan gaat dat van God uit. De Bijbel leert ons dat niemand vanuit zichzelf naar God vraagt. Als God met iemand gaat wandelen, dan betekent dit dat er volkomen harmonie is tussen die twee. God gaat niet met een zondig mens wandelen die niet met Hem verzoend is; Hij doet dit niet met een vijand van Hem. De profeet Amos zegt hierover: Amos 3: 3 Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn? Laat de Bijbel ons hiervan iets zien? Ja, heel veel. In het Nieuwe Testament lezen we over Joodse mensen die met de Messias wandelden. Hoe verliep deze wandeling?

Het begon altijd met belijdenis van zonde, met bekering, met dopen; verder kreeg men onderwijs over hoe te leven met God te midden van goddeloze mensen en goddeloze godsdienstige leiders. Men kreeg te horen dat de offers in de tempel zouden ophouden en

dat God Zelf zou voorzien in een Offerlam. Dit offer zou voldoende zijn voor alle mensen die in de Messias zouden gaan geloven om hun zonden te verzoenen. Men kreeg onderwijs inzake de toekomstige tijden. Over de grote verdrukking en de oordelen van God over de goddelozen. Over het toekomstig Koninkrijk van de Messias, het oordeel over satan en zijn duivelen, en over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en het Nieuwe Jeruzalem, de stad die fundamenteen heeft, waarvan de HEERE God de Bouwmeester is. Deze Joodse mensen kregen God lief en kregen de Messias lief.

Wisten Henoch, Noach en Abraham ook al datgene wat de Joodse discipelen van de Messias geleerd hebben?

Persoonlijk denk ik van wel. Misschien niet in alle details, maar wel in grote lijnen. Waarom ik dat denk? Omdat er van Henoch staat geschreven dat hij profeteerde. Profeteren is de mensen oproepen tot bekering en geloof in God, en Gods doel en plan bekendmaken.

In de Brief van Judas staat (1:14) dat Henoch geprofeteerd heeft dat in het einde van de tijden de Heere (Messias) zal komen met vele duizenden Heiligen (gelovigen) om gericht te houden tegen alle goddeloze mensen.

Noach wandelde ook met God. God sprak ook met Noach over het toekomstig oordeel van de zondvloed. De slechtheid van de mensen was zo groot geworden dat God berouw kreeg dat Hij de mens geschapen had. Noach en zijn gezin zouden gespaard worden omdat hij God vreesde en met God wandel-

de. Daarom moest hij een heel grote ark bouwen voor het behoud van zijn gezin en van de vele dieren in de wereld. Met zijn drie zonen heeft Noach 120 jaren aan de bouw van de ark gewerkt. En al die 120 jaren werd hij bespot en gesmaad door mensen die allerlei zonden bedreven tegen God en de mensen. Noachs naam betekent troost, wijzend naar de Messias die de volledige troost voor de wereld zal zijn. Op dezelfde manier dat alleen degenen die in de ark waren gered werden, ook alleen degenen die in de Messias zijn, gered worden (zie 1 Petrus 3.20-22). Na de vloed bouwde Noach een altaar voor de HEERE en bracht daarop een offer.

De vraag komt bij mij op: “In welk opzicht lijkt de huidige tijd op de tijd van Noach?” Dit is wel belangrijk om te weten, want de Messias zegt dat Zijn wederkomst zal zijn in een tijd gelijk aan die van Noach en gelijk aan de tijd van Lot.

**Lukas 17:26** *En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. (...) 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen openbaard zal worden.*

In veel opzichten is de huidige tijd, wat goddeloosheid betreft, in veel landen, ook in Israël, slechter dan in Noachs tijd. In Noachs tijd werden er geen miljoenen baby's in de moederschoot vermoord, als offer aan het eigen Ik, de grootste afgod van ieder

mens. Wel waren er onnatuurlijke huwelijken. Dat was een gruwel in Gods ogen. De scheppingsorde van God werd overtreden. Maar toen waren er nog geen oorlogen waarin mensen massaal door chemische en andere verschrikkelijke wapens vernietigd werden. Als we daarop letten, kan de Messias ieder moment terugkomen.

Abram wandelde met God. Over dat wandelen met God laat de Schrift ons veel meer aspecten zien dan bij het wandelen van Henoeh en Noach met God. Met de roeping en verkiezing van Abram begint God daadwerkelijk met de uitvoering van Zijn heilsplan. Abram wordt een vriend van God genoemd in de Schrift (Jesaja 41:8). En Abram krijgt als vriend van God bijna volledig inzicht in het verloop van Gods heilsplan. Abram wordt door God een profeet genoemd (Genesis 20:7). We gaan zien hoe Abram door God wordt ingelicht over Zijn heilsplan.



## 2. God openbaart Zich aan Abram in Genesis 12.

### God spreekt tot Abram.

In Genesis 3:15 belooft de Heere God dat Hij de in zonde gevallen mensheid gaat redden door Iemand die de satan de kop zal vermorzelen.

**Genesis 3:15** *En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.*

Hoe dit precies zou verlopen, was nog niet duidelijk. Maar in Genesis 12 wordt al een tipje van de sluier opgelicht en wordt er een begin gemaakt met de uitvoering van Gods plan. De man Abram wordt door God uitgekozen om uit zijn zaad Iemand te laten voortkomen waardoor alle geslachten op de aardbodem gezegend zullen worden. Uit Abram zal een groot volk voortkomen. Dat volk zal gezegend worden door God en zal andere volken tot zegen zijn. De HEERE zal ook zegenen wie het volk van Abram zegent.

**Genesis 12:1** *De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. 2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. 4 Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot*

*hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was vijftenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok.*

Deze beloften aan Abram en zijn nakomelingen waren in het verleden waar, gelden vandaag en ook in de toekomst. In Romeinen 9:4-5 lezen we “ 4 Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. 5 Tot hen behoren de vaders, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen! “Maar een groot deel van de wereld, zelfs delen van wat christelijke wereld wordt genoemd, houdt er nauwelijks of helemaal geen rekening mee. Door de Messias zal de gehele wereld gezegend worden, de belangrijkste zegen. De wereld wordt nog steeds gezegend door middel van Joodse mensen; denk maar aan de vele uitvindingen op allerlei gebied. Maar Israël ondervindt veel haat en vijandschap van de landen om hen heen en van een groot deel van de landen in de VN.

### **Wat belooft God aan Abram in Genesis 12 ?**

- God verkiest Abram en in hem zijn lichamelijke-nageslacht.
- God zal Abram een land wijzen om te wonen.
- God zal Abram tot een groot volk maken.
- God zal Abram zegenen en zijn naam groot maken.
- Abram zal tot een zegen zijn..
- De wereld zal gezegend worden door zijn nageslacht.
- God zal zegenen wie het volk van Abram zegent.
- God zal vervloeken wie het volk van Abram vervloekt.

Op welke wijze de communicatie tussen God en Abram is verlopen, wordt ons niet verteld.

### **Had Abram kennis van God?**

Had Abram kennis van God, voordat hij in Genesis 12 door God geroepen werd om uit Ur der Chaldeeën te vertrekken? Daar lezen we in de Bijbel niets over. Maar op basis van wat er in de Bijbel staat over de algemene Godskennis die ieder mens bij zijn geboorte heeft gekregen, mogen we ervan uitgaan dat Abram een zekere mate van Godskennis en geloof heeft gehad. Abel, Henoeh en Noach hebben dat gehad, waaruit blijkt dat een relatie met God en kennis van God zijn doorgegeven aan de volgende geslachten.

In dit verband is het wel goed om te weten dat Abraham zijn voorvader Noach gesproken kan hebben. Noach leefde nog ongeveer 60 à 70 jaar na de geboorte van Abraham. Shem, de zoon van Noach, werd 100 jaar voor de zondvloed geboren en leefde tot na de dood van Abraham. Aan de hand van de Bijbelse gegevens kan men de jaartallen en leeftijden berekenen. De uitkomsten verschillen echter nogal eens.

### **Wat kan dit betekenen?**

Abram kan uit de mond van Noach, een man die met God wandelde, gehoord hebben hoe het is om met God te wandelen en hoe het leven op aarde was vóór de zondvloed, namelijk: door en door zondig. Hoe God Noach en zijn gezin gespaard heeft. Hoe Noach na de zondvloed de Heere een offer gebracht

heeft. En Sem wist daar ook veel van, hoewel van Sem niet staat dat hij ook met God wandelde.

Daarbij mag worden verondersteld dat ook een bepaalde mate van zich schuldig voelen ten opzichte van God in alle mensen aanwezig was. Dat wordt bevestigd door het brengen van allerlei offers aan weliswaar de afgoden, maar toch...(Romeinen 21:20,21). Uit de eerste gesprekken die God met Abram had, kan men afleiden dat Abram zich bewust was van het feit dat hij een zondig mens was. Hij had eerbied en ontzag voor God (Genesis 18:20-33). Abram heeft ook verschillende keren een offer gebracht:

**Genesis 12:7** *Toen bouwde hij daar een altaar voor de HEERE, Die hem verschenen was. (...) 8 Daar bouwde hij voor de HEERE een altaar en riep de Naam van de HEERE aan.*

**Genesis 13:4** *naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had; en Abram riep daar de Naam van de HEERE aan. (...) 18 En Abram zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn, en hij bouwde daar een altaar voor de HEERE.*

**Genesis 22:13** *Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, en zie, achter hem zat een ram met zijn hoorns verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon.*

Men mag ook veronderstellen dat God aan Abram, Zijn vriend, die met Hem wandelde zoals Henoch en Noach, veel geopenbaard heeft wat niet in de Bijbel staat vermeld.

### **3. Abram overwint zijn vijanden.**

Abraham was een man van vrede, een vredevorst, maar hij kwam op voor gerechtigheid en was tegen onrecht en goddeloos geweld. Toen dan ook zijn neef Lot door vijandige vorsten gevangengenomen werd, bewapende Abram zijn knechten en ging de strijd aan met de vorsten. God gaf de overwinning aan Abram die zijn neef Lot en al zijn bezittingen terugbracht naar Sodom.

**Genesis 14:14** *Toen Abram hoorde dat zijn neef als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefende mannen die in zijn huis geboren waren, driehonderdachtien man, en hij achtervolgde hen tot aan Dan. 15 Hij verdeelde zich 's nachts tegen hen in groepen, hij en zijn manschappen, en versloeg hen; en hij achtervolgde hen tot aan Hoba, dat links van Damascus ligt. 16 En hij bracht alle bezittingen terug, en ook zijn broeder Lot en zijn bezittingen bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk.*

#### **De Messias overwint Zijn vijanden.**

Abram is in deze geschiedenis weer een type van de Grote Vredevorst Jezus, Die ook bij Zijn komst al Zijn vijanden zal overwinnen, onderwerpen of vernietigen.

**Daniël 7:13** *Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Menszoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. 14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap,*

*en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.*

**2 Thessalonicenzen 2:8** *En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;*

**Openbaring 11:15** *En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze HEERE en van Zijn Messias geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.*

## 4. Abram had een andere Geest ontvangen.

**Bij Abram stond God op de eerste plaats.  
Hijzelf, zijn eigen ik, stond op de tweede plaats.**

Toen Abram en zijn neef Lot nog niet zo lang in het land Kanaän waren gearriveerd, deden zich problemen voor tussen de herders van Abram en die van Lot. Er waren te veel schapen in hetzelfde gebied. Om die problemen op te lossen stelde Abram aan Lot voor om uit elkaar te gaan, ieder naar een ander gedeelte van het land.

En wat doet Abram dan? Hij laat Lot kiezen en laat hiermee de uitkomst geheel aan God over. Lot kiest ogenschijnlijk het beste land en voor Abram blijft een minder vruchtbaar land over.

Hieruit blijkt dat het eigen ik van Abraham grotendeels gestorven is en hij zich geheel aan de leiding van God overgeeft. Het is een heenwijzing naar het Nieuwe Testament, waar gelovigen in Jezus met Jezus sterven en in een nieuw leven met Hem opstaan door de kracht van de Heilige Geest.

**Genesis 13:8** *En Abram zei tegen Lot: Laat er toch geen onenigheid zijn tussen mij en jou, en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn! 9 Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af: als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan, en als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. 10 En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was; voordat de HEERE Sodom en Gomorra te gronde gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van*

*de HEERE, als het land Egypte. 11 Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten; en zij werden van elkaar gescheiden. (...) 18 En Abram zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn, en hij bouwde daar een altaar voor de HEERE.*



## 5. De Messias openbaart Zich als Melchizedek aan Abram.

Hierover lezen we in Genesis 14:18-21: de ontmoeting met Melchizedek, koning van Salem (Vrede), priester van de allerhoogste God.

**Genesis 14:18** *En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij was een priester van God, de Allerhoogste. 19 En hij zegende hem en zei: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit! 20 En geloofd zij God, de Allerhoogste, Die uw tegenstanders in uw hand overgeleverd heeft! En Abram gaf hem van alles een tiende deel.*

Wie is Melchizedek? In Hebreëen 7:1-11 geeft de apostel Paulus daar meer inzicht in. Deze Melchizedek was:

- Koning van Salem – Koning van de Vrede – Vredevorst.
- Een priester van de allerhoogste God.
- Koning van de gerechtigheid (is de betekenis van zijn Naam).
- Zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde.
- Aan de Zoon van God gelijkgemaakt.
- Blijft in eeuwigheid Priester.
- Geeft ‘brood en wijn’ aan Abram.
- Was een profeet van de allerhoogste God.

Hoe kan Paulus zoveel meer weten dan in Genesis 14 aan ons is bekendgemaakt? Paulus zegt hier zelf over in:

**Galaten 1:12** *Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van de Messias.*

Deze aanvullende gegevens duiden erop dat Melchizedek een Goddelijke openbaring van Jezus was in de Tenach. Een Goddelijke openbaring van de Heere, Zijn eeuwige Zoon, de Vrededorst, Hogepriester en Profeet tot in eeuwigheid. Die Zijn lichaam gegeven heeft als 'Brood en Wijn' voor Zijn volk. Zie ook:

**Psalm 110:4** *De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek.*

In **Spreuken 9:5** zegt de hoogste Wijsheid (de Messias): *Kom, eet van Mijn brood en drink van de wijn die Ik gemengd heb.*

In het Nieuwe Testament lezen we meer over het Hogepriester-zijn van de Messias en over het Brood en de Wijn.

**1 Korinthe 11:24** *en nadat Hij (de Messias) gedankt had, brak Hij het (brood) en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 25 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker (met wijn), na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis (Mattheüs 26:26-28).*

**Hebreeën 5:5** *Zo heeft ook de Messias Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, maar Hij Die*

*tot Hem heeft gesproken: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt. 6 Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek (Psalm 2:7; Psalm 110:4).*

**Hebreeën 6:20** *Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk de Messias, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.*

**Hebreeën 7:15** *En dit wordt nog veel duidelijker, als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere Priester opstaat, 16 Die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. 17 Hij getuigt immers: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.*

De Messias volbracht Zijn taak als Hogepriester op het moment dat er geen hogepriester meer in Israël was. De hogepriester Kajafas had kort daarvoor zijn kleed gescheurd en was daardoor geen hogepriester meer (Leviticus 21:10; Mattheüs 26:65; Johannes 19:30).

Heeft Abram dit ook zo duidelijk gezien en ervaren als Paulus? Dat horen we Abram niet zeggen. Maar uit hetgeen de Messias Jezus daarover zegt, is het duidelijk dat Abram in Melchizedek de komende Messias Jezus gezien heeft.

**Johannes 6:33** *Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. 34 Zij zeiden dan tegen Hem: Heere, geef ons altijd dat*

*brood. 35 En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (...)*  
*51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. (...)*  
*53 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf.*  
*54 Wie Mijn vlees (brood) eet en Mijn bloed (wijn) drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.*

**Johannes 8:39** *Zij (de Joden) antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. (...)*  
*51 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. (...)*  
*56 Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd.*  
*57 De Joden dan zeiden tegen Hem: U bent nog geen vijftig jaar en hebt U Abraham gezien?*  
*58 Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik.*

## 6. Abraham geeft tienden aan Melchizedek.

Abram geeft van zijn buit tienden aan Melchizedek. Waarom? Abram was dat niet verplicht. We lezen hier niet eerder over in de Bijbel. Abram stond echter tegenover de Goddelijke persoon. Had Melchizedek deze tienden nodig? Nee, als Goddelijk persoon had Hij deze tienden niet nodig. Maar, je zou kunnen zeggen dat Abram profetisch het Nieuwe Verbond gehouden heeft, met God Zelf als Gastheer. In de viering van het Nieuwe Verbond wordt het offer van de Messias overdacht, Zijn lichaam (Brood) dat verbroken wordt en Zijn bloed (Wijn) dat vergoten wordt voor de verzoening van de zonde. Melchizedek was Koning van Salem. Salem betekent in het Hebreeuws ook 'betalen'. De Messias, beloofd in Genesis 3:15, zal betalen voor onze zonden, als verzoening tussen God en mensen. Het betekent ook vrede en volledig / compleet. Dus de Messias betaalde de volledige kosten voor onze zonden zodat we vrede / verzoening met God zullen hebben.

En Abram, als profeet, toont zijn dankbaarheid voor het offer van de Messias, dat in de toekomst gebracht gaat worden, door het geven van tienden. Later wordt dit ook door Mozes vastgelegd (Leviticus 27:30) in de wetten van de offerdienst. In het Nieuwe Testament is deze wet niet meer van kracht en geldt wat in **Romeinen 12** staat:

*1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een le-*

*vend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.*

## 7. In Genesis 15 krijgt Abram een visioen van de HEERE.

In Genesis 15 verschijnt de HEERE aan Abraham in een visioen. God had wel beloften gedaan aan Abram betreffende zijn nageslacht, maar Abram had een groot probleem, hij had geen kinderen.

**Genesis 15:1** *Na deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram in een visioen: Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een Schild, uw Loon zeer groot. 2 Toen zei Abram: Heere HEERE, wat zult U mij dan geven, aangezien ik kinderloos heenga en de bezitter van mijn huis deze Eliëzer uit Damascus zal zijn? 3 Verder zei Abram: Zie, mij hebt U geen nageslacht gegeven, en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. 4 Maar zie, het woord van de HEERE kwam tot hem: Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. 5 Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen zijn. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. 6 En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.*

God begrijpt dat en stelt Abram gerust. Ja, veel meer dan dat. God begint Abram te bemoedigen. God zal een Schild, een Beschutting voor hem zijn. De zegeningen die Abram toegezegd zijn, worden hier door de HEERE niet als loon bestempeld. Nee, God Zelf is zijn Loon. Een grotere beloning is niet denkbaar, en dit terwijl Abram niet gewerkt heeft. Het is alles genade.

## Wat belooft God aan Abram in Genesis 15 ?

- God is Zijn Schild.
- God is Zijn Loon.
- Zijn nageslacht zal even talrijk zijn als de sterren aan de hemel.

### En Abraham?

- Abram geloofde God, vertrouwde op God.
- Door dat geloof werd Abram rechtvaardig gerekend door God.

## 7.1 De verbondssluiting in Genesis 15.

De verbondssluiting inzake het beloofde land.  
Het is een eenzijdig verbond.

**Genesis 15:7** *Verder zei Hij tegen hem: Ik ben de HEE-RE, Die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heeft, om u dit land te geven om het in bezit te hebben. 8 Hij zei: Heere HEERE, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? 9 Hij zei tegen hem: Haal voor Mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. 10 Hij haalde al deze dieren voor Hem, deelde ze doormidden en legde de stukken tegenover elkaar; de vogels deelde hij echter niet. 11 Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abram joeg die weg. 12 En het gebeurde, toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abram viel. En zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem.....17 En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd; en zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel, die tussen die stukken doorging.*



Het is interessant en belangrijk om de betekenis van dit verbond van de stukken te begrijpen.

In zo'n verbond was de betekenis van het passeren tussen de stukjes van de dieren een verklaring van de partijen dat wie van hen zijn deel van het verdrag / convenant niet wil houden, bereid is om te sterven zoals deze dieren. Dit was een zeer sterk, ultimatief verbond, zonder uitweg. Maar God legde een diepe slaap over Abraham en wandelt Zelf, alleen tussen de stukken, zoals voorgesteld door de "roken- de oven, en een brandende lamp". Dit verbond van God is onvoorwaardelijk en hangt alleen van God af. Meer nog, door een diepe slaap over Abraham te leggen en daar ook te lopen in plaats van Abraham (en zijn nakomelingen die Abraham vertegenwoordigt), verklaart God dat Hij bereid zal zijn om zichzelf te geven, zelfs om te sterven, in plaats van Abraham en zijn nakomelingen in volgorde om dit verbond te vervullen en dat belooft Hij voor hen. Wanneer we later lezen dat het volk Israël in de woestijn wandelt met de Vuurkolom en de Rookzuil, dan vertegenwoordigen deze twee God Zelf maar wijzen ook op dit verbond. God neemt het volk van Israël uit Egypte, uit slavernij en slavernij, vanwege zijn verbond met Abraham. Een verbond dat door niets kan worden verbroken. God ging tussen de stukken door, door de dood. God zal Zichzelf in plaats daarvan geven als Abraham en zijn nakomelingen, opdat dit verbond zal worden vervuld en Gods doel en plan om alle mensen van de aarde te zegenen zal worden vervuld.

Samenvatting van het bovenstaande:

- Passeren tussen de stukken is een verklaring dat

ze allebei bereid zijn om te sterven zoals deze dieren. Dit is een zeer ultimatief verbond dat niet kan worden verbroken.

- Dit verbond van God is onvoorwaardelijk en hangt alleen af van God.
- God vertegenwoordigt Zichzelf door een “rokende oven en een brandende lamp”.
- De Vuurkolom en de Rookzuil in de woestijn geeft God weer, maar wijzen ook op dit verbond.
- Het offer in Genesis 15 verwijst naar het offer van de Messias.

Andere aspecten die uit deze geschiedenis kunnen worden afgeleid.

- De rokende oven en de brandende fakkel symboliseren het oordeel van G'd over zonde. Evenzo is de Messias door Gods oordeel in onze plaats gegaan.
- Abraham moest roofvogels weghouden van het offer. In de Bijbel zijn deze vogels een beeld van demonen die in dit geval wilden voorkomen dat het offer werd gemaakt. De Messias had ook veel last van demonische machten.
- JHWH deed Abraham een zeer klein deel van de verschrikkingen van de Messias ervaren. Verschrikking en grote duisternis. JHWH verliet de Messias gedurende een duisternis van drie uur.

### **God bepaalt de grenzen van dat land.**

**Genesis 15:18** *Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat:19 de Kenieten, de Kenezie-*

*ten, de Kadmonieten, 20 de Hethieten, de Ferezieten, de Refaïeten, 21 de Amoriëten, de Kanaänieten, de Girgasiëten en de Jebusiëten.*

### **400 jaar in Egypte.**

Profetie betreffende het verblijf van het Joodse volk gedurende 400 jaar in Egypte.

De volken in het land Kanaän krijgen nog 400 jaar de tijd zich te bekeren van hun goddeloosheden.

**Genesis 15:13** *Toen zei God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken. 14 Maar ook zal Ik over het volk dat zij zullen dienen, rechtspreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. 15 Maar ú zult in vrede tot uw vaderen heengaan; u zult in goede ouderdom begraven worden. 16 De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amoriëten is tot nu toe niet vol.*

### **Wat belofde God aan Abram in dit verbond?**

- Het land Kanaän, vanaf de Rode Zee tot aan de Eufraat zal voor uw fysieke nageslacht zijn. Dit is aanmerkelijk meer dan Israël nu in bezit heeft.
- Dat zijn nageslacht tijdelijk 400 jaar in een vreemd land (Egypte) zal wonen.
- Dat het nageslacht met veel bezittingen zal terugkeren naar het beloofde land, als de maat van de ongerechtigheid van de Amoriëten, Kanaänieten enz. vol is.

## **8. De Messias openbaart Zich in Genesis 17 aan Abram als de Engel des Heeren.**

God bevestigt Zijn belofte aan Abram.

God zal een eeuwig verbond maken met Abram en zijn nageslacht om hun tot een God te zijn.

**Genesis 17:1** *Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht. 2 Ik zal Mijn verbond sluiten tussen Mij en u, en u uitermate talrijk maken. 3 Toen wierp Abram zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem: 4 Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader worden van een menigte volken. 5 U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want Ik zal u vader van een menigte van volken maken. 6 Ik zal u uitermate vruchtbaar maken: Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. 7 Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u. 8 Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn.*

### **Wat beloofde God aan Abram in Genesis 17?**

- Ik zal Mijn verbond sluiten tussen Mij en u.
- Ik zal u uitermate talrijk maken.
- U zult een vader van veel volken worden.

- U zult Abraham gaan heten.
- Koningen zullen uit uw nageslacht voortkomen. (David, Salomo, Jezus)
- Ik zal u en uw nageslacht tot een God zijn.
- Ik zal u en uw nageslacht het land Kanaän tot een eeuwig bezit geven.
- Als teken van dit verbond moet al wat manlijk is besneden worden op de achtste dag. Dit is een instelling voor alle generaties na u.

Abram wist al dat uit zijn nageslacht de Messias geboren zou worden. Dat was hem duidelijk geworden door de belofte van God aan hem in Genesis 12 en door zijn ontmoeting met Melchizedek.

### **8.1 Het verbondsteken van de besnijdenis.**

In Genesis 17 gaat God Zijn belofte aan Abram verder uitwerken als een verbond met Abraham. Wel een eenzijdig verbond. Aan dit verbond wordt een teken toegevoegd (de besnijdenis) en de belofte dat het land Kanaän een eeuwig bezit zal zijn voor zijn nageslacht. En Abram ontvangt een nieuwe naam: Abraham.

Zowel het teken van de besnijdenis als de landbelofte wordt door de wereld aangevochten. Maar wat God belooft, wordt altijd waargemaakt. Ondanks alle vijandschap van de wereld. We zien dit duidelijk in de vorming van de Joodse staat in 1948.

### **De besnijdenis van de mannen voor het nageslacht van Abraham wordt door God ingesteld.**

Door velen wordt ter discussie gesteld of dit teken

van de besnijdenis ook nu nog geldt. Maar God is hier heel duidelijk over. Het is een eeuwig verbond, dat door de mens niet verbroken mag worden. Het teken geldt zowel voor een gelovige als een ongelovige Jood. De Joodse rabbi's voeren deze opdracht van God al meer dan 3700 jaar uit. Tegenwoordig denken niet-Joodse mensen zich met deze besnijdenis te moeten bemoeien door het stellen van allerlei voorwaarden aan de uitvoering. Ook weer een vorm van antisemitisme. En dat niet alleen. Men gaat in tegen een gebod van God aan het Joodse volk. In het kader van de vervangingstheologie stellen sommige christelijke gemeenschappen dat de kinderdoop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Dat kan voor het nageslacht van Abraham nooit gelden, want de besnijdenis is een teken van een eeuwig verbond, (Psalm 105:8,9). Het is een fysiek teken. Het wijst op het feit dat God een specifieke fysieke natie koos voor Zijn doeleinden - waardoor Hij alle naties zal zegenen.

**Genesis 17:9** *Verder zei God tegen Abraham: En wat u betreft, u moet Mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door. 10 Dit is Mijn verbond dat u moet houden tussen Mij en u en uw nageslacht na u: al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. 11 U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond tussen Mij en u. 12 Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden, al uw generaties door: degene die in uw huis geboren is én degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. 13 Degene die in uw huis geboren is én degene die met uw geld gekocht is, moeten zeker*

*besneden worden. Zo zal Mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. 14 Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden; hij heeft Mijn verbond verbroken.*

## **8.2 Een bijzondere openbaring en verschijning van God.**

### **Aankondiging van de geboorte van Izak.**

Niet Ismaël, maar Izak zal de erfgenaam worden. Ismaël wordt wel gezegend en zal tot een groot volk worden.

Maar God zal een eeuwig verbond met Izak maken.

God verschijnt in menselijke gedaante aan Abraham. Abraham reageert met grote eerbied op Zijn bezoek. Hij buigt zich voor de HEERE neer en nodigt Hem uit.

Omdat niemand God kan zien en in leven blijven, moet dit wel de Zoon van God geweest zijn, als de Engel des Heeren. Maar dan wel in een bijzondere openbaring. En de Engel des Heeren is de Goddelijke openbaring van de Messias Jezus in de Tenach. Sarai krijgt evenals Abraham een nieuwe naam van de HEERE. Zij zal voortaan Sara (vorstin) heten.

**Genesis 17:15** *Verder zei God tegen Abraham: U moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sara zijn. 16 Want Ik zal haar zegenen, en u ook uit háár een zoon geven; ja, Ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden; er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. 17 Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in*

*zijn hart: Zal bij een honderdjarige een kind geboren worden en zal Sara, die negentig jaar is, baren? 18 En Abraham zei tegen God: Och, zou Ismaël voor Uw aangezicht mogen leven! 19 God zei: Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Izak geven. Ik zal Mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. 20 Wat Ismaël betreft, heb Ik u verhoord. Zie, Ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken: twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal hem tot een groot volk maken. 21 Mijn verbond echter zal Ik met Izak maken, de zoon die Sara u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren.*

### **8.3 Abraham ziet de hemelvaart van de Engel des Heeren.**

**Genesis 17:22** *Toen Hij geëindigd had met hem te spreken, voer God van Abraham op.*

Aan het begin van dit gesprek verschijnt God aan Abraham.

Na afloop van dit gesprek ziet Abraham God weer opvaren naar de hemel. Net zoals later de discipelen de Messias naar de hemel zien opvaren. Weer een aspect van de Messias Jezus dat God aan Abraham laat zien.

De Messias zegt in:

**Johannes 8:56** *Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd.*

Ik denk dat de Messias hier duidt op de gebeurtenis-



sen in Genesis 12, 14, 15, 17, 18 en 22. In deze hoofdstukken ontvangt Abraham op verschillende wijze inzicht in het heilsplan van God door Zijn Zoon, de beloofde Messias. Wist Abraham dan dat er een Messias zou komen om de mensen van hun zonden te bevrijden? Ja, ik denk dat God dat aan Abraham duidelijk heeft gemaakt. Abraham was Zijn profeet, Abraham wandelde met God. Anders zou de Messias niet kunnen zeggen dat Abraham naar Zijn dag met verheuging verlangd heeft en die ook gezien heeft met blijdschap.

En om het heilsplan nog duidelijker te maken: Abraham wist dat God, de Vader, Zelf in een Offer voor de verzoening van de zonden zou voorzien. Dat gebeurde toen God, om Abraham te beproeven, hem vroeg zijn zoon Izak aan de HEERE af te staan, te offeren.

Maar Abraham wist ook dat de HEERE Zelf in een Offerlam zou voorzien. Het offer van Izak zou nooit aan Gods eisen kunnen voldoen als offer voor de zonden van de wereld. Abraham wist dat God Izaäk terug kan brengen uit de dood (Hebreeën 11: 17-19).

## 9. De Messias openbaart Zich in Genesis 18 opnieuw aan Abraham als de Engel des Heeren.

God verschijnt opnieuw aan Abraham bij Mamre. In de geschiedenis van Genesis 18 verschijnt de HEERE, in gezelschap van twee engelen, aan Abraham. Uit deze ontmoeting kan men afleiden dat Abraham weet Wie hij voor zich heeft. De Heere was in hoofdstuk 17 aan hem verschenen als de Engel des Heeren.

**Genesis 18:1** *Daarna verscheen de HEERE aan hem bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. (...) 10 En Hij (God) zei: Ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen; en zie, dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben! Sara hoorde dat bij de ingang van de tent, die achter Hem was. 11 Nu waren Abraham en Sara oud en op dagen gekomen; het ging Sara niet meer naar de wijze van de vrouwen. 12 Daarom lachte Sara in zichzelf: Zal ik nog liefdesgenot hebben, nu ik oud geworden ben en ook mijn heer oud is? 13 En de HEERE zei tegen Abraham: Waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd: Zou ik ook werkelijk baren, nu ik oud geworden ben? 14 Zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal Ik bij u terugkomen, en Sara zal een zoon hebben! 15 Maar Sara ontkende het en zei: Ik heb niet gelachen; want zij was bevreesd. Maar Hij zei: Nee, u hebt wél gelachen.*

In Genesis 18 is sprake van een bijzondere openbaring en verschijning van God. Ervan uitgaande dat

de tekst van Genesis door de HEERE Zelf aan Mozes is gedictieerd, valt het op dat het woord HEERE in deze geschiedenis ook weergegeven wordt als Heere. Waarom is dat?

HEERE betekent YHWH, de God van het Verbond, ofwel God de Vader. Heere duidt op God, de Zoon. Abraham sprak met God. Omdat niemand God de Vader kan zien en leven, moet het de Messias zijn, de openbaring van God die mensen kunnen zien en leven. (In Jesaja 40:10 lezen we over YHVH die naar de Messias verwijst).

De Engel des Heeren openbaart Zich als God de HEERE (Vader) in Zijn toorn over de zonden van Sodom en Gomorra. Hij openbaart Zich als God de Zoon (Heere) om zondaren te redden. Lot, de neef van Abraham, moet gered worden. En zoals de Messias Jezus zowel Redder als Rechter is, zo openbaart Hij Zich hier ook als Rechter van de inwoners van Sodom en Gomorra.

In ditzelfde hoofdstuk laat God ook zien dat Hij door de kracht van de Heilige Geest straks in de schoot van Sara een kind geboren zal doen worden, zij het door middel van Abraham – in een moederschoot die op natuurlijke wijze geen kind meer zou kunnen baren. Deze geboorte was daarom ook bovennatuurlijk. In vers 14 vraagt God aan Abraham of er een WONDER is die God niet kan doen? Is iets te moeilijk, ('wonderlijk' in de originele Hebreeuwse tekst)? Het laat zien dat deze geboorte een wonder van God vereiste. Dood, zoals de baarmoeder van Sara 'dood' was, kon natuurlijk geen nieuw leven

produceren (zie ook Jesaja 50.1-2).

De Messias Jezus zal geboren worden, doordat de kracht van de Heilige Geest over de maagd Maria (Mirjam) kwam. Hiervoor had God echter niet het zaad van een man nodig.

## **9.1 De verkiezing van Abraham door God bevestigd.**

### **God motiveert waarom Hij Abraham inzage van Zijn plannen geeft.**

Uit het voorgaande hebben wij al kunnen constateren dat de HEERE bezig is Abraham inzage te geven in Zijn heilsplan voor Israël en de volken. In het onderstaande vers 17 zegt de HEERE uitdrukkelijk: ‘Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen?’ En de HEERE motiveert ook waarom Hij dat doet. Omdat alle volken van de aarde in hem gezegend zullen worden.

**Genesis 18:17** *De HEERE zei: Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? 18 Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden, en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. 19 Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de HEERE in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen, opdat de HEERE over Abraham zal brengen wat Hij over hem gesproken heeft.*

De Messias Jezus bevestigt de belofte die Zijn Vader aan Abraham heeft gegeven, dat alle geslachten op de aarde in Abraham gezegend zullen worden. En na Zijn hemelvaart en na de uitstorting van de Heilige

Geest gaan de Joodse apostelen de wereld in om het Evangelie van bekering, geloof en wedergeboorte overal te verkondigen; daardoor worden vele volken bereikt en gezegend. Alhoewel dit een vervulling van de belofte is, is het niet de complete en volledige zegen. Er zal nog meer volgen in de toekomst (Romeinen 11.12.15), wanneer Israël tot God zal terugkeren en hun roeping om een natie van priesters in het komende Messiaanse Koninkrijk te zijn, zal vervullen. Op dit punt zullen we ons echter concentreren op de vervulling van deze profetie in Jezus, de Messias en de apostelen.

**Handelingen 1:8** *maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.*

## 10. Abraham doet voorbede voor de inwoners van Sodom.

**Aankondiging van de verwoesting van Sodom en Gomorra.**

**Abraham doet voorbede voor Lot en eventuele andere rechtvaardigen.**

De zonden van Sodom en Gomorra zijn in Gods ogen zo groot en gruwelijk geworden dat Hij besluit de beide steden met hun inwoners te vernietigen. Er is echter één probleem: Abrahams neef woont daar.

Abraham treedt als voorbidder op voor zijn neef Lot; dit is de tweede keer dat hij probeert Lot te redden. De eerste keer heeft hij Lot gered uit de handen van zijn vijanden. Nu gaat het weer om Lot, hoewel Abraham ook bidt voor de inwoners van Sodom. Abraham heeft ongetwijfeld van de zonden van Sodom en Gomorra geweten en hij heeft er nooit willen wonen. Hij heeft echter medelijden met de zondaren die verloren dreigen te gaan (Ezechiël 33:11). Abraham kent God als de Rechter van de aarde, Die recht doet. Die geen rechtvaardigen zal ombrengen met de onrechtvaardigen. Het is ontroerend hoever Abraham in zijn voorbede durft te gaan. En hoe Hij God benadert en met vrijmoedigheid pleit, maar ook met eerbied en een groot besef van eigen onwaardigheid. God verhoort zijn gebed door Lot te redden.

**Genesis 18:20** *Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. 21 Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan*

*hebben zoals de roep luidt die over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten. 22 Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de HEERE. (...) 30 Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik spreek; misschien zullen er daar dertig gevonden worden! En Hij zei: Ik zal het niet doen, als Ik er daar dertig vind. 31 Hij zei: Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken; misschien zullen er daar twintig gevonden worden! En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die twintig. 32 Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek: Misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien. 33 Toen ging de HEERE weg, nadat Hij geëindigd had met Abraham te spreken, en Abraham keerde terug naar zijn woonplaats.*

De Messias Jezus zegt over Sodom dat niet-geloven in Hem als de Messias van Israël erger is dan de zonden van Sodom. Zijn de zonden van Sodom dan niet zo erg? Ja, die zijn heel erg, maar kunnen vergeven worden. Maar niet-geloven in de Messias Jezus is bepalend voor eeuwig leven of eeuwige dood. In het boek Klaagliederen staat dat op een bepaald moment de zonden van Israël groter waren dan die van Sodom. Zij offerden zelfs kleine kinderen aan de afgoden – zoals ook nu wereldwijd kinderen in de moederschoot worden gedood (abortus) als offer aan het eigen ik.

Het is dan ook heel vreemd dat als een jongen of meisje in het IDF gaat, hem/haar een Tenach wordt gegeven, terwijl anderzijds een meisje gebruik mag

maken van twee gratis abortussen, indien zij dat genest vindt.

**Klaagliederen 4:6** *Groter is de ongerechtigheid van de dochter van mijn volk dan de zonde van Sodom, dat als in een ogenblik ondersteboven werd gekeerd, zonder toedoen van mensenhanden.*

**Mattheüs 11:20** *Toen begon Hij de steden waarin de meeste krachten door Hem verricht waren, te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden: 21 Wee u, Chora-zin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. 22 Maar Ik zeg u: Het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. 23 En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. 24 Maar Ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u.*

**Lukas 17:28** *Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.*

**1 Johannes 5:11** *En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is*



*in Zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. (...) 20 Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.*

## **11. Abraham ontvangt van de HEERE de eerste zichtbare bewijzen van Gods beloften.**

**‘In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden’**

### **11.1 Abraham als vredevorst.**

Met de uitvoering van deze rijke belofte heeft God geen moment gewacht. Abraham was een echte vredevorst, en als zodanig een type van de Messias. Abraham bevrijdde zijn neef Lot uit de handen van zijn vijanden. Hij beslechtte de twist tussen de herders van Lot en zijn eigen herders door de onderste weg te gaan. Hij maakte ook een eind aan de twisten tussen zijn herders en die van Abimelech en sloot vrede met Abimelech, een Filistijns vorst.

**De profeet Jesaja zegt:**

**Jesaja 9:5** *Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.*

**Jezus zegt:**

**Johannes 14:27** *Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u.*

### **11.2 Abraham tot zegen voor een Filistijnse vorst.**

Abimelech was de eerste van alle volken die geze-

gend werd. God sprak met Abimelech in een droom. Door Abraham werd Abimelech bekendgemaakt met God. Abraham speelde hierin eerst een enigszins vreemde rol, omdat hij tegen Abimelech zei dat Sara zijn zuster was. Dit was een halve waarheid en het was voor Abimelech aanleiding om Sara bij Abraham weg te halen en haar bij zijn harem te voegen of als vrouw te nemen.

God greep echter in en maakte Abimelech in een droom duidelijk dat Sara de vrouw was van Abraham. God heeft Abimelech er ook van weerhouden haar aan te raken en te zondigen: Abimelech zal niet sterven als hij Sara teruggeeft aan Abraham. Abraham is een profeet en God belooft aan Abimelech dat Abraham voor hem zal bidden zodat hij in leven blijft. Abimelech vindt wel dat Abraham schuldig is aan zijn bijna begane zonde, maar na enige argumentatie van Abraham is deze vrijgepleit. Abraham bad tot God om genezing van Abimelech, zijn vrouw en slavinnen, want God had de baarmoeders toegesloten. Abraham had hier duidelijk een middeelaarsfunctie.

Al ging het een beetje krom, God heeft deze gebeurtenis toch gebruikt om Zich te openbaren aan Abimelech, een Filistijn, en aan zijn vrouw en dienstknechten. Abimelech was de eerste niet-Jood die mocht delen in de zegen voor alle volken.

**Genesis 20:1** *Abraham trok vandaar naar het Zuiderland en woonde tussen Kades en Sur, en hij verbleef als vreemdeling in Gerar. 2 Abraham zei van zijn vrouw Sara: Zij is mijn zuster. Toen stuurde Abimelech, de koning van Gerar, een bode en haalde Sara weg. 3*

*Maar God kwam in een nachtelijke droom bij Abimelech en zei tegen hem: Zie, u gaat sterven vanwege de vrouw die u genomen hebt, want zij is met een man getrouwd! 4 Abimelech was echter nog niet tot haar genaderd. Daarom zei hij: Heere, wilt U dan echt een onschuldig volk doden? 5 Heeft hij mij zelf niet gezegd: Zij is mijn zuster. En zij, ook zijzelf heeft gezegd: Hij is mijn broer. Met een oprecht hart en zuivere handen heb ik dit gedaan. 6 God zei tegen hem in de droom: Ik weet ook dat u dit met een oprecht hart gedaan hebt. Ik heb u ook ervan weerhouden tegen Mij te zondigen en daarom heb Ik u niet toegelaten haar aan te raken. 7 Nu dan, geef de vrouw van die man terug, want hij is een profeet! Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft. Als u haar echter niet teruggeeft, weet dan dat u zeker zult sterven, u en al wat van u is. (...) 17 Abraham bad tot God, en God genas Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij weer kinderen konden krijgen. 18 Want de HEERE had alle baarmoeders in het huis van Abimelech helemaal gesloten vanwege Sara, de vrouw van Abraham.*

### **11.3 Abraham ontvangt de eerste bezitting in het Beloofde Land.**

In Genesis 21 lezen we dat Sara een zoon ontvangt, die haar door God was beloofd. Even verderop in dit hoofdstuk lezen we over een verbond dat Abraham sluit met Abimelech, de voornoemde Filistijnse vorst, nadat ze eerst onenigheid hebben over een door Abraham gegraven put. Ze worden het er samen over eens dat de put van Abraham is, en dit wordt met een verbond bezegeld.

**Genesis 21:29** *Toen zei Abimelech tegen Abraham: Wat betekenen die zeven ooilammeren hier, die u apart gezet hebt? 30 Hij zei: U moet die zeven ooilammeren uit mijn hand aannemen, zodat het voor mij als bewijs zal dienen dat ik deze put gegraven heb. 31 Daarom noemde men die plaats Berseba, want zij beiden hebben daar een eed gezworen.*

Abraham geeft aan Abimelech zeven ooilammeren, als bewijs voor Abraham dat hij die put gegraven heeft. Ook als bewijs voor Abimelech? U zult deze zeven ooilammeren uit mijn hand nemen: de zeven ooilammetjes waren speciale geschenken van Abraham aan Abimelech om genade te tonen en een vergoeding te bieden voor zijn verlies van de toegang tot de bron. Abraham begreep zijn eigen eigendomsrechten, maar was niet hebzuchtig. De acceptatie van de zeven lammeren was de erkenning van Abimelech dat Abraham deze put had gegraven en dat deze van hem was.

Die zeven lammeren tonen de volmaaktheid en heiligheid van het verbond. God ziet toe, God is tegenwoordig bij deze verbondssluiting, deze eedzwering. Abimelech weet dat Abraham een profeet van God is. God had hem dat al in een droom laten weten. Abraham kocht met die zeven lammeren niet die put, maar gaf ze om de put als zijn eigendom te beveiligen tegen alle nieuwe aanspraken van de kant van de Filistijnen. Door de aanvaarding ervan werd Abrahams eigendomsrecht praktisch en plechtig erkend.

Gods heilsplan gaat in werking en deze waterput/bron is een belangrijk teken daarvan. Beër-Sheba,

de plaats waar dit heeft plaatsgevonden, betekent: 'Bron van het zweren of van de eed', maar ook 'Bron van de zeven'.

### **Een bron van water.**

De put is het eerste eigendom in het beloofde land. Abraham ziet dit, denk ik, als een bemoediging en bevestiging van Gods belofte om dit land aan zijn nageslacht te schenken.

Maar waarom geeft God aan Abraham als eerste een waterbron?

Water is een natuurlijke noodzakelijke primaire levensbehoefte. Water is ook een beeld van de Messias Zelf (Hij is de Levensbron) en van de Heilige Geest. Jezus zegt in:

**Johannes 4:13** (...) *Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, 14 maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.*

**Johannes 7:37** *En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. 38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.*

Of Abraham als profeet van God deze beide betekenissen van de waterbron ook zo begrepen heeft, we-

ten wij niet. Het zou heel goed zo kunnen zijn, want Abraham ontving van God geestelijke vergezichten. Maar wij weten nu meer. In het Nieuwe Testament heeft God aan Zijn volk geopenbaard wat vroeger verborgen was.

## 12. Abraham plant een tamarisk in Be'er-sheba, I.

### 12.1 Een geloofsdaad van Abraham!

**Genesis 21:33** *En Abraham plantte een tamarisk in Be'er-sheba, en hij riep daar de Naam van de HEE-RE, de eeuwige God, aan.*

Abraham plantte een tamarisk boom in Be'er-sheba. Waarom plantte hij juist een tamarisk, en geen andere boom? Laten we naar de betekenis kijken.

Een tamariskboom staat bekend als een boom die heel oud kan worden en extreem langzaam groeit. Er groeien er maar heel weinig in de wildernis of in de woestijn. Blijkbaar was op de plek waar Abraham de tamarisk plantte, water in de bodem: hij had er kort tevoren een put geslagen.

Als Bedoeïen of Jood plant je geen tamarisk voor jezelf, je plant die voor de volgende generaties. Door de geschiedenis van Abraham kunnen we leren: 'Deze boom plant ik voor de komende generaties, als mijn familie hier zal zijn. Deze schaduw is voor de komende generaties, ik zal hem nooit gebruiken.' Abraham gelooft God inzake de landbelofte, gelooft dat zijn nageslacht eens in de schaduw van deze boom zal mogen rusten.

Hoeveel van wat we in ons leven doen, gebeurt alleen voor onszelf? Ik denk heel veel. Het gaat om ons welzijn, ons bezit, ons geluk. Doen we er iets aan om een zaadje te planten voor de volgende genera-



ties en hen zo te zegenen? Is er iets waar u op dit moment bij betrokken bent dat zal overleven en aan andere mensen ten goede zal komen? De woestijn van Be'er-sheba spreekt nadat Abraham gestorven is.

## **12.2 Abraham plant een boom in Be'er-Sheba. 2**

Het planten van deze boom kan ook nog een andere symbolische betekenis hebben.

In de Bijbel hebben sommige bomen een bijzondere betekenis. In Genesis 3 lezen we over de boom des levens en over de boom van de kennis van goed en kwaad. Het eerste mensenpaar, Adam en Eva, mocht wel eten van de boom des levens, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Toen ze ongehoorzaam aan God werden en wel gingen eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, werden ze uit het Paradijs verdreven en mochten ze ook niet meer eten van de boom des levens, opdat ze niet voor altijd in de zondige staat zouden blijven leven.

**Genesis 3:22** *Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven! 23 Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. 24 Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.*

Wanneer mag een mens wel weer eten van de boom des levens? Dat mag als een mens verzoend is met God. Dat staat zo mooi in:

**Openbaring 22:14** *Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.*

Alleen zij wier kleding gewassen is in het bloed van het Lam, geslacht voor de zonden van mensen, mogen weer eten van de boom des levens. En wie is de boom des levens? Dat is de Messias. Adam en Eva mochten in het Paradijs daar niet meer van eten omdat de Messias nog niet voor de zonden was gestorven.

**Openbaring 2:7** *Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.*

En wie overwint? Dat zijn zij die net zoals Abraham op God vertrouwen en geloven in de Messias, Die voor hun zonden is gestorven.

**Openbaring 22:1** *En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. 2 In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. 3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam*

*zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen (...)*  
(Ezechiël 47:12).

Abraham verwachtte een stad die fundamenteen heeft, het nieuwe Jeruzalem. Dan heeft hij zicht op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daarover gaat het ook in Openbaring 22. Het gaat over een rivier (water) en de Boom des levens. En de bladeren van deze Boom zijn tot genezing van de ongelovigen (heidenen) (Psalm 86:9; Zacharia 14:16).

Wat is nu de symboliek van de boom die Abraham geplant heeft met de Boom des levens?

Abraham plantte als profeet een boom die tot zegen zou zijn voor zijn nageslacht. Maar ook andere volken, in de woestijn van deze wereld, konden daardoor gezegend worden, door te schuilen onder de bladeren tegen de hitte van de zon.

De Messias, de Boom des levens, is tot zegen voor het Joodse volk, maar ook tot zegen voor de niet-Joden. Wie van deze Boom eet, ontvangt eeuwig leven.

En na dit alles riep Abraham de Naam van de HEERE aan.

## 13. Het offer van Abraham – de binding van Izak.

### **God zal Zelf in een Offerlam voorzien!**

Abraham wordt door God op de proef gesteld. Waarom? Om de liefde en gehoorzaamheid van Abraham voor Hem te testen. Heeft Abraham God op de eerste plaats staan in zijn leven? Dat is het hoofddoel van deze beproeving. Maar uit het verloop van deze geschiedenis zien we dat God nog duidelijker aan Abraham laat zien dat Hij Zelf in een Offerlam zal voorzien.

**Genesis 22:1** *En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. 2 Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal. 3 Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee, en Izak, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. 4 Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op, en hij zag die plaats in de verte.*

Uit hetgeen Abraham tegen zijn knechten zegt blijkt, dat hij erop vertrouwt dat God bij machte is zijn zoon Izak uit de dood te doen opstaan (Hebreeën 11:18-19).

**Genesis 22:5** *Abraham zei tegen zijn knechten: Blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen*

*daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. 6 Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Izak. Hijzelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. 7 Toen sprak Izak tot zijn vader Abraham en zei: Mijn vader! Hij zei: Zie, hier ben ik, mijn zoon.*

Het hout waarop Izak geofferd moest worden, wordt door hemzelf naar de offerplaats gedragen. Zo droeg de Messias Jezus Zelf het hout waaraan Hij geofferd moest worden naar de heuvel Golgotha, in de buurt van de berg Moria. Dat Izak drie dagen lang een stapel hout moest dragen doet veronderstellen dat Izak geen jongen meer was van 14 jaar, maar heel waarschijnlijk al volwassen. Er zijn uitleggers die veronderstellen dat Izak ongeveer even oud zou zijn geweest als de Messias Jezus.

Abraham is een profeet van God en in vers 8 doet Abraham een profetische uitspraak: 'God zal Zelf voorzien in een Offerlam'. Dat Offerlam maakt alle andere offers overbodig.

God gaat Zijn eigen Zoon geven om de zonden van de mensen te kunnen vergeven en hen met Zichzelf te verzoenen.

**Genesis 22:7** *Hij zei: Zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? 8 Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. 9 En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Izak en legde hem op het altaar, boven op het hout. 10 Toen strekte Abraham zijn hand uit en*

*nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de Engel van de HEERE riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. 12 Toen zei Hij: Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt.*

Izak liet zich zonder protest gewillig binden. Hij is hierin een type van Jezus Die zich vrijwillig overgaf om geofferd te worden. Hij was gehoorzaam aan Zijn Vader.

**Jesaja 53:6** *Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. 7 Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.*

God gaf op de berg Moria aan Abraham een ram om te offeren in de plaats van Izak. Een profetisch vergezicht. Op dezelfde berg zal vele jaren later een kruis staan met daaraan gespijkerd het Offerlam dat God Zelf heeft gegeven, in de plaats van zondige mensen. Om de mensheid te redden van de eeuwige dood die de mensen verdiend hebben door hun zonden (Romeinen 6:23). Door middel van dit Offerlam zullen alle volken van de aarde gezegend worden.

**Genesis 22:13** *Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, en zie, achter hem zat een ram met zijn hoorns verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. 14 En Abraham gaf die plaats de naam: De*

*HEERE zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dage gezegd: Op de berg van de HEERE zal erin voorzien worden. 15 Daarna riep de Engel van de HEERE tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. 16 Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, 17 zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. 18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.*

**Hebreeën 11:17** *Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Izak geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. 18 Tegen hem was gezegd: Dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. 19 En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug.*

### **Wat belooft God in Genesis 22 aan Abraham?**

- Abraham zal rijk gezegend worden.
- Uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zijn er zovelen geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is.
- Zijn nageslacht zal de steden van hun vijanden in bezit nemen. Psalm 2:8 verwijst in dit kader naar de Messias.
- Alle volken zullen door zijn Nageslacht -de Messi-

as Jezus- gezegend worden.

Aan het begin van Gods heilsplan voor de redding van in zonde gevallen mensen, waarbij het volk Israel een bijzondere plaats zal innemen, laat God reeds aan Abraham bijna Zijn volledige heilsplan zien. Toch geen wonder dat Abraham verheugd is geweest over deze openbaring van de Messias Jezus.

In Hebreëen 11 lezen we dat Abraham ook op de hoogte was van Gods plan voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een Stad met Fundamenten in de hemel, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Het leven op aarde is maar tijdelijk. Het leven met God in de hemel is eeuwig. Hoewel, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

De Messias Jezus laat in Lukas 16:19-31 zien dat Abraham al bij de Heere is.

Abraham en Sara hebben de vervulling van Gods beloften op deze aarde niet meegemaakt. Maar ze hebben die vanuit de verte gezien, geloofd en begroet. Zij woonden in tenten en hebben beleden dat zij vreemdelingen en gasten op de aarde waren. Zij zochten een vaderland, een beter, een hemels vaderland. Zij verlangden niet terug naar het land waar ze vandaan kwamen. En God had voor hen een stad gereedgemaakt.



## 14. Wat heeft God aan Abraham willen leren?

Abraham heeft een bijna volledig inzicht gekregen in het heilsplan van God om de mensheid te redden van het eeuwig verderf. En dat de beloofde Messias in Genesis 3:15 de Messias Jezus zal zijn. En Abraham geloofde God. Wat heeft Abraham gezien:

- Dat God, de Vader, en Zijn Zoon, de Messias één zijn. In Genesis 18:31-33 ontmoet Abraham in de Engel des Heeren zowel God de Vader als God de Zoon. We zien dat in de gebruikte woorden (HEERE en Heere).
- Dat de Messias door de kracht van God uit de Heilige Geest geboren zal worden. Sara zal door de kracht van de Heilige Geest in haar ouderdom een zoon baren (Genesis 17:16-19). Zo zal ook de Messias door de kracht van de Heilige Geest die over Mirjam/Maria kwam, geboren worden (Lukas 1).
- Dat God Zelf in een Offerlam zal voorzien, de Messias Jezus. Dat kon niet Abrahams zoon Izak zijn. Dat wist Abraham, gezien zijn antwoord aan zijn knechten (Genesis 22:8; Hebrreeën 11:17).
- Melchizedek bracht, naar buiten, Brood en Wijn. De grondtekst geeft aan 'naar buiten'. Waarvandaan? Vanuit Zijn paleis, Zijn heiligdom, vanuit de hemel? Een beeld van het gebroken Brood (Lichaam) en Wijn (vergoten bloed) van de Hoepriester Jezus Die Zijn eigen lichaam als offer

voor de zonde van de mensheid gegeven heeft. De Messias is Hogepriester naar een hogere ordening, naar de ordening van Melchizedek.

- \*Abraham kreeg een indruk van het lijden van de Messias Jezus – (Genesis 15:12).
- Dat de Messias Jezus na zijn dood zal opstaan en leven. Abraham geloofde dat God machtig was zijn zoon Izak weer levend te maken als hij hem zou offeren (Hebreeën 11:18-19).
- Dat de Messias Jezus na Zijn arbeid weer zal opvaren naar de hemel. De Heere voer ook van Abraham op naar de hemel (Genesis 17:22); Abraham maakte de hemelvaart mee van de Engel des Heeren.
- Dat veel mensen door de Messias Jezus gezegend zullen worden (Genesis 18:18).
- Dat de Messias Jezus ook Rechter zal zijn, zal oordelen. De Heere is rechter over Sodom en Gomorra (Genesis 18:2-32; Openbaring 20:12-15).
- In Hebreeën 11 kunnen we lezen dat Abraham uitzag naar een nieuwe hemel en nieuwe aarde, naar een Stad die Fundamenten heeft (Hebreeën 11:10; Openbaring 21:1-2).

Als we het bovenstaande overzien kunnen we niets anders dan concluderen dat God aan het begin van Zijn heilsplan, bijna Zijn volledige heilsplan aan Abraham heeft geopenbaard. De Heere zei in Ge-

**nesis 18:17:** ‘*Zal ik voor Abraham verbergen, wat Ik doe?*’ Vandaar dat de Messias Jezus kon zeggen dat Abraham zich verheugd heeft om Zijn dag te zien en toen hij Hem zag, zich verblijd heeft.

## 15. Abraham laat zijn dienstknecht een bruid zoeken voor zijn zoon Izak.

### Izak als type van de Messias.

In deze geschiedenis is een vader op zoek naar een bruid voor zijn zoon. Abraham geeft zijn dienstknecht daar duidelijke richtlijnen voor. Het belangrijkste is dat de bruid niet iemand is uit de volken die alleen de afgoden dienen. Nee, het moet een vrouw zijn die van God gehoord heeft, uit zijn familie. Hoewel zijn familie ook de afgoden diende, (Jozua 24:2). De dienstknecht gaat niet alleen. Nee, God zendt Zijn Engel met hem mee, ja voor hem uit. We lezen hierover in Genesis 24.

**Genesis 24:3** *Ik wil u laten zweren bij de HEERE, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Kanaänieten te midden van wie ik woon, 4 maar dat u naar mijn vaderland en mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Izak een vrouw te nemen. (...) 7 De HEERE, de God van de hemel, Die mij uit mijn familie en uit mijn geboorteland weggehaald heeft, Die tot mij gesproken heeft en Die mij gezworen heeft: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven – die God zal Zijn Engel voor u uit sturen, opdat u voor mijn zoon daarvandaan een vrouw zult nemen. (...) 63 Izak ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. Hij sloeg zijn ogen op, en zag, en zie, er kwamen kamelen aan. 64 Ook Rebekka sloeg haar ogen op en zag Izak; zij liet zich snel van de kameel glijden.*

Het is echter niet alleen vader Abraham en zijn dienstknecht die op zoek zijn naar een bruid voor zijn zoon Izak. Izak is er zelf ook biddend mee bezig. In deze bruidswerving komt Izak naar voren als een type van de Messias. God de Vader gaat een bruid werven voor Zijn Zoon, de Messias. Is Israël die bruid? Nee, Israël wordt de vrouw van God genoemd in de Bijbel. De bruid van de Messias zal bestaan uit Jood en niet-Jood. God de Vader gebruikt de Heilige Geest voor het werven van de bruid van de Messias. De bruid is een geschenk van de Vader aan Zijn Zoon. En de Messias? Die aanvaardt een ieder die Hem door de Vader gegeven wordt. En de Messias helpt de dienstknechten zoeken en is met hen tot aan het einde van de wereld.

**Mattheüs 28:20** *En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.*

**Johannes 17:6** *Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen.*

De Messias bidt evenals Izak voor Zijn bruid, de gemeente van Jood en niet-Jood:

**Johannes 17:9** *Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.*

Jonge mensen zouden er goed aan doen het voorbeeld van Izak te volgen. Bid voor een gelovige man of vrouw.

**2 Korinthe 6:14** *Vorm geen ongelijk span met ongelo-  
vigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk  
met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen  
licht en duisternis?*

## 16. Abraham in de hemel.

De Messias Jezus vertelt ons in Lukas 16 de geschiedenis van de rijke man en de arme bedelaar, genaamd Eleazar (Lazarus). Vaak wordt gedacht dat dit een gelijkenis is, maar dat is niet zo. Dit blijkt uit de namen. De geschiedenis heeft, denk ik, geen verdere uitleg nodig. De bedoeling van Jezus is duidelijk. Zowel de wet, de Thora, de offers, de profeten en de geschriften wijzen naar de Messias Jezus. Abraham, de aartsvader, heeft Hem destijds gezien, in Hem geloofd en zich verblijd over Zijn komst. En nu Hij er is, wordt Hij door de leiders van Israël, het nageslacht van Abraham, verworpen. Zij willen wijzer zijn dan Abraham. Jezus wijst echter wel op de ernstige gevolgen van het verwerpen van Hem, de door de Vader gegeven Messias, tot verzoening van zondige mensen. Als Hij verworpen wordt, is er geen slachtoffer meer voor de zonde en gaat een mens voor eeuwig verloren. En dat geldt voor Jood en niet-Jood.

**Lukas 16:19** *Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. 20 En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Eleazar (Grieks: Lazarus) was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de zweren zat. 21 En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. 22 Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. 23 En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn*

verkeerde, zag hij Abraham van ver en Eleazar in zijn schoot. 24 En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Eleazar naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. 25 Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Eleazar evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. 26 En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan. 27 En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28 want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. 29 Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. 30 Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. 31 Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.

**Mattheüs 8:11** Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, 12 en de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworden worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

**Johannes 8:39** Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abra-



*ham doen. (...) 57 De Joden dan zeiden tegen Hem: U bent nog geen vijftig jaar en hebt U Abraham gezien? 58 Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik. 59 Zij namen dan stenen op om ze op Hem te werpen.*

In Johannes 8:57-58 is vervuld wat staat in **Maleachi 3:1**: *Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de HEE-RE van de legermachten. 2 Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers.*

Er is een weg om aan de toorn en straf van God te ontkomen.

Die weg is er voor ieder mens. Want God wil dat alle mensen gered worden van de eeuwige straf. En die Weg is de Messias Jezus (Johannes 14:6). Door geloof en vertrouwen in de Messias Jezus, door Zijn offer op Golgotha, door belijdenis van zonden, door bekering en wedergeboorte kan een mens ontkomen aan de straf van God. De toorn van God blijft echter op degene die zich blijft verzetten tegen God, op degene die de Weg tot redding afwijst.

### **De Tenach schrijft over de Messias.**

In de Tenach staan meer dan 300 teksten die direct of indirect over de Messias gaan. Van bepaalde teksten geef ik een voorbeeld, namelijk die gaan over de komst en het offer van de Messias.

**Zijn komst:**

**Jesaja 7:14** *Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.*

**Micha 5:1** *En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.*

**Zijn offer:**

**Jesaja 53:5** *Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.*

**In het Nieuwe Testament staat hierover:****Zijn komst:**

**Lukas 2:10** *En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Messias, de Heere. (...) 15 En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.*

**Zijn offer:**

**Lukas 23:44** *En het was ongeveer het zesde uur en er*

*kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. 45 En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. 46 En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.*

**Mattheüs 27:54** *En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon!*

### **De Schrift is vervuld!**

*En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd (Jacobus 2:23).*

**Johannes 17:3** *En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Messias, Die U gezonden hebt.*

Nadat Messias Jezus was opgevaren naar de hemel kwamen op het Wekenfeest Savu'oth, 10 dagen later, 5000 Joodse mannen tot geloof in de Messias Jezus. Onder die vijfduizend waren ook Joodse priesters. Maar de leiders van Israël volhardden in hun ongelooft, ( Handelingen 2:41; Handelingen 4:4)

**Galaten 3:13** *De Messias heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, 14 opdat de zegen van Abraham in de Messias Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.*

In Lukas 16:29 zegt Abraham tegen de rijke man dat de Joodse mensen Mozes en de Profeten hebben. Als ze gered willen worden, niet verloren willen gaan, dan moeten ze die gaan lezen en bestuderen. Hetzelfde heeft ook de Messias Jezus geleerd aan Zijn discipelen: *‘Het zijn de Schriften die van Mij getuigen’* (Johannes 5:39).

**Lukas 24:26** *Moest de Messias dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? 27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.*

Maar het verstand moet daarvoor wel geopend worden en de Schriften moeten worden geraadpleegd, uitgelegd, verklaard en geloofd.

Abraham geloofde in God en geloofde in de Messias Jezus.

Abraham heeft in totaal negen openbaringen/ge-sprekken met God gehad. Abraham is in zijn leven elf keer in zijn geloof beproefd geweest. Door de genade van God heeft Abraham het geloof behouden.

In een gesprek met de Joodse leiders van die dagen zeiden deze tegen Jezus: *‘Abraham is onze vader.’* Waarop Jezus zei: *‘Als u kinderen van Abraham bent, zou u de werken van Abraham doen.’* Met andere woorden: waarom gelooft u dan niet hetzelfde wat Abraham geloofde? Deze vraag geldt ook nu nog!

Het getuigenis van de Schriften over de Messias kunt u vinden in het **boek De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift**. Het boek is in te zien op de web-

site [www.boazworldwordproject.com](http://www.boazworldwordproject.com) en eventueel te downloaden of gratis te bestellen.

Tot slot twee zeer actuele adviezen van de profeten Hosea en Joël in deze tijd van aanvallen uit omliggende vijandelijke landen en wapenstilstanden die niet worden nagekomen en vuurballonnen die niet tegengehouden kunnen worden:

**Hosea 14:3** *Belijd uw schuld! Ga terug naar de Here en zeg Hem: ‘Vergeef al onze zonden en wees ons genadig. In plaats van offers zullen wij U loven en prijzen. 4. Assyrië (Egypte en andere landen) kan ons niet verlossen en ons militair overwicht baat ons niets.....9 Israel, blijf bij de afgoden uit de buurt! Ik ben degene die u verhoort en voor u zorgt. Ik ben als een altijd groene boom, Ik draag altijd vrucht, Ik zal u blijven zegenen.’*

**Joël 2: 12** *Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geweene en met rouwklacht. 13 En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad.*





